

## Juli - augustus 2021

afdeling Oosterhout NB

### *Perspectief*

Als u wel eens in de bossen bij Dorst wandelt of fietst, heeft u ze misschien wel eens zien staan, de follies. Er zijn er vijf en het is de moeite waard om ze te bekijken.

Voor wie zich nu achter de oren krabt... Follies zijn bouwwerken die geen andere functie hebben dan je te verrassen. Eerlijk gezegd waren we er al vaak langs gelopen zonder er echt op te letten. Eigenlijk een beetje op het verkeerde spoor gezet door te denken dat ze ergens voor bedoeld waren of restanten uit het verleden. Maar na lezen van een van de bordjes die erbij geplaatst zijn, raakte ik er in geïnteresseerd en heb ik me er een beetje in verdiept. Ze staan overal in Nederland en dus ook in Dorst. Ze dwingen je om op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken, vanuit een ander perspectief. Zo is er een in de vorm van een schuur waarbij veraf dichtbij lijkt en dichtbij veraf. Het is maar net hoe en van waar je er naar kijkt en hoe je het beleeft.



Eigenlijk wel actueel in deze tijd waarin ons perspectief ook voortdurend verandert. Want zaten we een paar weken geleden nog min of meer opgesloten, nu worden regels in een versneld tempo versoepeld. En het is maar net hoe je daar naar kijkt. Som-

mige mensen zijn in een soort juichstemming en gaan min of meer los, terwijl anderen zich toch nog blijven isoleren.

Er kan en er mag veel meer maar het virus is niet verdwenen, dus het blijft opletten. Daarnaast is nog lang niet iedereen gevaccineerd. Maar hoe we er ook tegenaan kijken, ons perspectief is zeker gewijzigd. Daarom gaan we als bestuur weer voorzichtig uitkijken naar het organiseren van bijeenkomsten en zijn veel activiteiten weer opgestart.

En in ieder geval lijken we een beter perspectief te hebben dan vorig jaar om deze tijd. We houden hoop en vertrouwen dat het uiteindelijk weer goed komt. Ik wens u allemaal een fijne zomer toe en hopelijk zien we elkaar in het najaar. Hartelijke groet, *Marianne Los, voorzitter*

## ***Van de bestuurstafel***

### Positieve ontwikkelingen

Op het moment van schrijven gaat het goed met de coronacijfers en vinden op grote schaal versoepelingen plaats. Voor onze PCOB betekent dit dat een aantal activiteiten weer zijn opgestart. Mede daardoor deze keer een wat minder uitgebreide nieuwsbrief. Met in achtneming van de RIVM maatregelen zijn nordic-walking, rummikub, leeskringen, fietsen, jeu de boules, en crea ochtend weer actief! Klaverjassen en biljarten start in september en de lief en leed dames hebben niet gepauzeerd!

### Bestuursvergaderingen

Normaliter vergadert het bestuur niet in juni, juli en augustus. Gezien de huidige ontwikkelingen en de snelheid hiervan hebben we besloten om een extra vergadering in te lassen in juli om ons te beraden op het na-jaar.

### Coronaontwikkelingen.

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de vragen die we als bestuur hebben omtrent het opstarten van onze bijeenkomsten. We hebben deze vragen voorgelegd aan het landelijke bestuur en ontvingen hierop inmiddels een algemeen bericht. Hierin wordt aangegeven dat op dit moment nog steeds de mondkapjesplicht en 1,5 meter afstand houden geldt, zoals overal, gevaccineerd of niet. We weten nu nog niet hoe dit in september zal zijn. We houden u op de hoogte.

### PCOB regionaal en provinciaal

Zowel de regionale als de provinciale bijeenkomsten zijn weer opgestart. Regionaal is ieder bestuur vertegenwoordigd. Een aantal regio-vertegenwoordigers neemt deel aan het provinciale platform. Marianne Los neemt aan beide deel. Zo hopen we goed geïnformeerd te blijven.

### WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) per 1 juli

Mich van Wasbeek en Rob van der Werf hebben al het nodige werk verzet. Inmiddels is er ook meer helderheid vanuit het landelijke bestuur. Wordt vervolgd.

**Kopij voor de Nieuwsbrief van september inleveren  
vóór 15 augustus bij [m.van.wasbeek@kpnmail.nl](mailto:m.van.wasbeek@kpnmail.nl)**

## **KING — Kwaliteit In Niets Geëvenaard**

---

Samen met het KBO-PCOB Magazine en de Nieuwsbrief vindt u een rol KING in de brievenbus. Aardigheidje van uw PCOB-bestuur. Een opwekkend en verfrissend pepermuntje, gelinkt aan de opgewekte Corona-ontwikkelingen.

Sommigen van ons zullen vanuit het verre verleden KING associëren met de zondagse kerkgang. Het witte tabletje dat ons door de preek kon helpen. Weliswaar waren kerkgangers niet de primaire doelgroep voor de producent, maar wel een belangrijke. Er werd in de begintijd dan ook drifftig in allerlei kerkblaadjes geadverteerd. Ook dominees zochten al even druk naar een verklaring voor het gebruik van pepermunt in de kerk. Zo zouden hervormden meer FAAM-pepermunt gebruiken, terwijl gereformeerden juist KING prefereerden. Laatstgenoemden beweerden dat het snoepje hen langer "wakker" en oplettend hield. De preken van hun predikanten waren langer en complexer...

Het veelvuldig gebruik van pepermunt in de protestantse diensten bracht Stef Bos ertoe het lied "Pepermunt" te schrijven;

*\*Het wordt gefabriceerd in Friesland/ het heeft een koninklijke naam, het is de protestantse cocaïne/ voor de gereformeerde junk\*.*



Maarten 't Hart beschreef in een essay hoe hij met 3 KING-pepermuntjes de dienst voor kwam en precies wist aan de grootte van het pepermuntje waar hij in de dienst was. Hij noemde het essay: *"Het witte horloge"*.

### **KING en de dominee**

Een zekere ds. Doornbos uit Raamsdonksveer stimuleerde het nuttigen van KING tijdens de dienst. Hij had in het boekje "De taal der kruiden" gelezen dat "de reuk van mint" de mens vrolijk en blij maakte.

Ene Ds. J. H. C. Olie daarentegen betitelde de "pepermuntzuigerij" als een rare gewoonte. Hij ergerde zich mateloos aan het snoepgedrag tijdens de kerkdiensten. Eén KING kon wat hem betreft nog nét, maar een hele rol was uit den boze.

Er waren ook predikanten die de organisten verzochten het naspel van het lied vóór de preek wat langer te laten duren, zodat kerkgangers de gelegenheid kregen iedereen van een pepermunt te voorzien en zij zonder ge-roezemoes aan hun preek konden beginnen.

In de loop van de jaren zijn er veel variaties op KING bijgekomen. Maar de gewoonte om voor het begin van de preek een pepermuntje te nemen hebben sommige gemeenteleden erin gehouden. Persoonlijk krijg ik vaak een 'KINGETJE' van een buurman of buurvrouw waar ik, voorzichtig zuigend een eind mee kom tijdens de preek.

*Nog een klein weetje:*

De merknaam KING (de eerste rol rolde in 1927 in Sneek van de lopende band) is inmiddels, net als de merken Venco, Red Band en Sportlife, gedeponeerd bij zoetwarenbedrijf CLOETTA. Een bedrijf met wereldwijde vestigingen. Een van hun kantoren is gevestigd in Oosterhout. Lees de wikkel van de KING-rol er maar op na.

*Matty Dekker-Kloosterman*

## **Happy Stone**



Een Happy Stone is een steen die is beschilderd en door iemand zomaar ergens is neergelegd om in Corona-tijd de vinder blij te maken. Je mag de steen houden, legt 'm weer terug of legt de Happy Stone op een andere plek. Zo ga jij ook iemand blij maken. En wis en waarachtig: blij bèn je als je zo'n steen vindt. Want dat overkwam me vandaag (9 juni 2021).

Tijdens een dagelijkse wandeling met een dame op leeftijd vond ik de steen. Bij een lantaarnpaal had iemand 'm neergelegd. Opschrift (wat op foto niet te lezen is) *'dat verdient een bloemetje'*. Na er een paar dagen van genoten te hebben, is de steen weer op reis. Mogelijk al gevonden, want het bankje waar ik de steen neerlegde is leeg. Hopelijk heb ik op mijn beurt de nieuwe vinder er blij mee gemaakt.

*Matty Dekker-Kloosterman*

## **Oproep**

Mevrouw Lies Bollen zoekt bridgepartners om thuis te bridgen. Het gaat hierbij om spelers van het niveau B-lijn. Heeft u zin om in een ontspannen sfeer een kaartje te leggen, neem dan contact met haar op. Het telefoonnummer van haar is: 0162-453533.

*In het leven is het soms verleidelijk om onszelf te vergelijken met anderen. Onbewust doen we dat vaak om ons zelfbeeld een oppepper te geven, maar niet zelden leidt het juist tot het tegenovergestelde: het gras blijkt opeens groener bij de buurman. Dit verhaal over de kraai en de pauw is schitterend in haar eenvoud en laat zien waarom het goed is om – in de analogie met dat gras van de buurman – vooral tevreden te zijn met je eigen gazon, ook al wordt het ontsierd door weelderige molshopen of hardnekkige paardenbloemen.*

### **Parabel van de kraai en de pauw**

Er was eens een kraai die in het bos woonde en totaal gelukkig was in het leven. Tot hij op een dag een zwaan zag, en diep onder indruk was van haar schoonheid. “Deze zwaan is zo wit,” dacht hij, “en ik ben zo zwart. Die zwaan moet wel de gelukkigste vogel in de wereld te zijn.” Hij vloog naar de zwaan en vertelde haar wat hij dacht. “Eigenlijk,” antwoordde de zwaan, “voelde ik me ooit ook de gelukkigste vogel van de wereld. Tot ik op een dag een papegaai zag, die uit prachtige kleuren rood en groen bestond. Vanaf dat moment vind ik dat de papegaai de gelukkigste vogel in de schepping is”.

De kraai ging op zoek naar de papegaai, die zei: “Ik leefde een heel gelukkig leven, totdat ik een pauw zag. Ik heb slechts twee kleuren, maar de pauw, die heeft er meerdere. Sinds ik de pauw ontmoette, vind ik mezelf niet zo bijzonder meer.”

De kraai ging naar de dierentuin, waar hij zag dat honderden mensen zich hadden verzameld om de pauw te zien. Nadat het volk weg was, benaderde de kraai de pauw. “Lieve pauw,” zei de kraai, “je bent zo mooi. Elke dag komen duizenden mensen hierheen om je te zien. Als mensen mij zien, jagen ze me onmiddellijk weg. Ik denk dat je de gelukkigste vogel bent op de planeet.” De pauw antwoordde: “Ik heb altijd gedacht dat ik de mooiste en meest gelukkige vogel op de planeet was. Maar door mijn schoonheid, ben ik ook gevangen in deze dierentuin. Ik heb er daarom over nagedacht en ben heel voorzichtig tot de conclusie gekomen dat de kraai de enige vogel is die niet in een kooi wordt gehouden.

Dus denk ik nu dat als ik jou was, lieve kraai, ik werkelijk **het gelukkigste wezen op deze planeet** zou zijn. ”



## Opeens.....

Onverwacht een aantal foto's in mijn email-box of via een andere omweg ontvangen. Als bewijs dat de bijenvriendelijke zaadjes bij deze en gene bloeien!! Heel verrassend en heel leuk! Naast een paar kleine witte en blauwe bloempjes is de kleur overwegend zonnig geel. Favoriet bij de bijen. We hopen op nog meer inzendingen. Dus: mocht het zaadmengsel bij u óók groeien en bloeien, pak uw fototoestel en leg het vast. Als u de foto opstuurt, dingt u mee naar één van de prijsjes!

E-mailadres : [mattydekker@hotmail.com](mailto:mattydekker@hotmail.com)

# De natuur.....Gods Apotheek

## **De maandelijkse breinbreker:**

*Ga er maar even voor zittten.*

Zelf weet ik inmiddels de oplossing, maar dat ging niet een-twee-drie!

Maar we hebben twee maanden de tijd om de hersenen te laten 'kraken'.

*Veel succes! Matty*

## UITDAGING

In een schuur staat een aantal koeien en achter gaas zit een aantal kippen.

Samen hebben deze dieren 35 koppen en 94 poten.

Hoeveel koeien en hoeveel kippen zijn er in deze schuur?



## **Activiteiten**

### **Nordic-walking**

We starten elke vrijdag om 14.00 uur bij:  
Brasserie Woods, Veekestraat 19, Oosterhout.  
Inlichtingen: Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98.

### **Rummikub**

Er wordt elke dinsdagmiddag om 13.30 uur gespeeld.  
Dit gebeurt per toerbeurt bij de mensen thuis.  
Inlichtingen: Aren Koppenaal, tel.nr. 0162 – 45 72 74.

### **Klaverjassen**

De Klaverjasclub speelt elke vrijdagavond in VCO, Houtduifstraat 2a.  
Inlichtingen: Ally Bakker, tel.nr. 0162 - 68 39 26.

### **Leeskringen**

De leeskringen komen eens in de maand op maandagochtend om 10.00 uur bijeen in de Beuk. In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. Inlichtingen: Annie Knoop, tel.nr. 0162 – 43 21 69.

### **Fietsen**

Er wordt elke week op woensdagmiddag gefietst. Vertrek om 13.45 uur vanaf het Hertenkamp aan de Slotlaan.  
Inlichtingen: Jan en Josina Blommers, tel.nr. 0162 - 42 27 98.

### **Jeu de Boules**

Iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur op de jeu de boules baan bij Oudenhove. Inlichtingen: Ditie Spleet, tel.nr. 0162 – 43 39 93.

### **Biljarten**

Iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.  
Inlichtingen: Wim Boekholt, tel.nr. 0162 – 45 83 71

### **Creatieve ochtend**

Om de veertien dagen; op de tweede en de vierde dinsdagmorgen van de maand. Inlichtingen: Josina Blommers tel.nr. 0162 – 42 27 98 en Jenny Visser tel.nr. 0162 – 43 18 72.

### **Lief en leed**

De vrijwilligers van de groep “Lief en leed” bezoeken leden, met een bloemetje of fruit bij een feestje of bij ziekte. Coördinator van deze groep is Greet van Wasbeek tel.nr. 0162 - 69 27 58. Mensen die bezoek wensen of weten dat iemand ziek is, kunnen dit bij haar melden.

### **Voorzitter**

Marianne Los  
Burgemeester van Beugenstraat 3  
4904 LS Oosterhout tel. 437388  
Email: *marianneelos@planet.nl*

### **Secretaris**

Mich van Wasbeek  
Slijperijhof 24  
4902 DJ Oosterhout tel. 69 27 58  
Email: *m.van.wasbeek@kpnmail.nl*

### **Vice-voorzitter**

Matty Dekker-Kloosterman  
Keiweg 60A  
4901 JC Oosterhout tel. 42 26 97  
Email: *mattydekker@hotmail.com*

### **Penningmeester**

Rob van der Werf  
Burgemeester van Beugenstraat 4  
4904 LT Oosterhout tel. 85 65 00  
Email: *rob.vanderwerf@ziggo.nl*

### **Bankrekening:**

**NL22RABO 013 95 80 719**  
t.g.v. PCOB afd. Oosterhout

### **Bestuursleden:**

Elsbeth Harmsen  
Marie Curiehof 34  
4901 MJ Oosterhout tel. 74 23 30  
Email: *elsbethenjohn@hotmail.com*

Ad Schiedon  
Bouwlingplein 77  
4901 KZ Oosterhout tel. 43 25 22  
Email: *a.schiedon@ziggo.nl*

Irma van der Ent  
Hertogenlaan 116  
4902 AT Oosterhout tel. 74 00 09  
Email: *ivanderent@kpnmail.nl*

### **Contributie:**

**PCOB afd. Oosterhout**  
€ 47,-- voor leefverbanders  
€ 30,-- voor alleengaanden

*Opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 30 november bij onze secretaris binnen te zijn*

### **Lay-out nieuwsbrief:**

Matty Dekker  
Mich van Wasbeek







