

5 Sept. 2021

## Op naar Bladel.....

Wat had iedereen er naar uitgekeken....**op de fiets van Oosterhout naar Bladel voor 4 heerlijke dagen vakantie**...Het kon weer !!!

Nu ja, iedereen op de fiets van hier uit....dat gold niet voor 4 personen....**Jan had zijn auto volgeladen met allerlei koffers...tassen... en achterop de auto nog 2 fietsen!**

**Ally nam de 2 “ herstellende “ mee in haar auto en Ad kwam pas in de avond!** Maandagochtend **30 Aug.** verzamelden **10 stoere dames met hun fiets bij het Hertenkamp** in Oosterhout. Op pad...richting Bladel... **voorop Josina**, die alles weer pico bello in orde had gemaakt..

Gelukkig was het droog weer, **56 km voor de boeg**, maar de gezelligheid met véél babbelen onderweg, deed veel goed!!

**In Bladel hadden we allemaal een kamer alleen in Hotel “ DE Tipmast “**, sommige kamers op de begane grond, anderen in de “ kelder” !

Een gezellig hotelletje in een bosrijke omgeving! En wat een vriendelijk personeel !!! Om **17.45** aan tafel voor het diner...het was heerlijk...**maar erg veel....**

**En ook hier werd er druk gekletst.....vrouwen kunnen er wat van!!!**

Degene die nog puf hadden, gingen nog even wandelen....

Onze 1e dag was gezellig, maar ging alweer vlug voorbij...

**Op onze 2e dag zaten we alweer om 8.00 u aan het ontbijt.** Heerlijk en goed verzorgd zag het er uit! Zelf **BROOD** mochten we voor de Lunch meenemen... **verpakt in ...enorme plastic zakken!!**

Om **9.30 u** vertrokken we op de fiets met **12** personen, het was wel wat kil, maar gelukkig droog weer !!.... **fietsen door prachtige bossen, vele mooie fietspaden, de vogel geluiden, de koeien, de paarden, de vele mooie berm planten... de rust .... de dorpen met z'n prachtige grote huizen en enorme tuinen...een lust voor het oog!!**

Onderweg stopten we nog al eens, want dan had **Josina weer een leuk en leerzaam verhaaltje !!**

En natuurlijk “ergens koffie “ drinken en daarna het Lunchadres !! Elke keer weer een feest, waar stoppen we????

**De 2 “ herstellende “ gingen gedeeltelijk mee...maar wie kwamen we onderweg midden in het bos tegen....Bea ( van het Vrouwen Netwerk ) en Wim, reuze gezellig, we gingen hier vlakbij met z'n allen ook lunchen bij de **Bokkenrijders op de grens van België en Nederland!****

Na het diner hadden we **de Quiz avond met héél veel vragen over de PCOB, “ onze hersens “ kraakten**, het valt niet altijd mee om de goede antwoorden te geven ...**en ook een “getal “ onder de 20 noemen...is dat nu zo moeilijk ???** één getal werd eindelijk genoemd en de winnaar was **Ellis**, zij kreeg een prachtige prijs.... voor haar zo bekend....

Alle anderen **een “ troostprijs “** in de vorm van een klein buideltje met eigen letter erop voor ons kleine geld..en de maakster was: **Josina....**

Moe, maar na een leuke en gezellige dag, gingen we ons bed opzoeken....

Op **dag 3** weer prachtig gefietst, langs vele knooppunten, en weer vele andere

routes om en bij Bladel, de “ groep “ fietsten toch aardig wat kilometers... En ja..wat hoorden we plotseling:

**“ Was Sinterklaas gearriveerd en ook de Kerstman “ met al z’n mooie liederen ???**

Was het niet iets te vroeg..ach wat maakt dat uit.....

Intussen dat wij fietsten, hebben **Ally en Ad** prachtige bloemen gekocht voor het personeel van het Hotel ... **Mattie heeft op haar eigen leuke manier haar woordje gedaan aan Femke van het hotel** en daarna hield ze een **speech voor Josina en Jan die alles geregeld hadden, zo bijzonder, zò fijn !!**

**Een dikke pluim kregen ze !!**

Zij kregen ook een ...**fles port en een bon van ons allen!!**

**De laatste dag alweer...het is voorbij gevlogen...om 10.00 u vertrokken de 10 fietsers nagezwaaid door de achterblijvers die weer de auto namen!**

In Berkel Enscht hebben we samen nog **gelucht bij de Bierbrouwerij “ De Koningshoeve “ van de Paters!**

Daarna op naar Oosterhout, **waar we ‘avonds nog lekker hebben gedineerd bij Woods als afsluiting...zelfs 3 “oude “ fietsers van vervlogen jaren waren erbij!**

**Dit is mijn verhaaltje naar jullie toe, dit heb ik graag gedaan.! ik ben voor de 1e keer mee geweest, heb er totaal geen spijt van,en voelde me niet “ als een vreemde eend in de bijt “**

**Dank jullie wel voor je gezelligheid, in het bijzonder Josina en Jan, die dit toch allemaal weer in elkaar gezet hebben!!**

Veel groetjes van **Liesbeth.**