

Maart 2022

afd. Oosterhout NB

Van stal

Als u deze nieuwsbrief ontvangt, zitten de eerste twee maanden van dit jaar er alweer (bijna) op. Langzaam maar zeker worden de eerste tekenen van het naderende voorjaar zichtbaar. En waarschijnlijk bent u daar, net als ik, wel aan toe na deze grijze winter.

Hoewel maart ook nog het nodige in petto kan hebben, vind ik het heerlijk om te zien, hoe de bollen weer de grond uitkomen en de eerste groene blaadjes zichtbaar zijn. Ook fijn dat het weer langer licht is, en we meer naar buiten kunnen.

Maar één van de leukste dingen van het naderende voorjaar, vind ik toch wel het moment waarop de koeien weer van stal komen. Wat zijn ze blij als ze hun vrijheid weer terugkrijgen na een lange winter. Tegenwoordig is dit zelfs een publiekstrekker.

Ik heb wel iets met koeien, vind het leuk om te zien hoe ze als kudde met elkaar optrekken en daarnaast zijn het mooie en imposante dieren om te zien. Vooral de zwartbonte. Prachtig dat zwart-wit van zo'n kudde koeien tegen het groen van de weilanden. Ik heb zelfs een tijd koeienbeeldjes gespaard. De meesten hebben inmiddels een andere bestemming gekregen, mede in het kader van "ontspullen". Maar van een aantal kon ik geen afstand doen en van die koop ik er soms nog wel eens eentje bij. Het zijn de kleine replica's van CowParade. En als u dat niets zegt; CowParade is een kunstproject dat in een groot aantal steden in de wereld is uitgevoerd. Het idee is dat een aantal op ware grootte gemaakte standbeelden van koeien door (plaatselijke) kunstenaars worden beschilderd en verspreid in de stad worden neergezet. Na een aantal maanden worden de beelden geveild en gaat de opbrengst naar een goed doel. In totaal werd er tot op heden ruim dertig miljoen dollar opgehaald voor verschillende goede doelen wereldwijd. In het jaar 2000 hebben ze in Nederland in Arnhem gestaan. Ik vind de beelden leuk en de gedachte erachter mooi.

Veel koeien zullen wel weer hun stal uit mogen en hun vrijheid terugkrijgen dit voorjaar. Inmiddels is bekend, om een parallel te trekken, dat dit ook voor ons gaat gelden na deze winter met opnieuw een lockdown. We krijgen onze vrijheid terug! Hoe dit zal gaan verlopen? Ik weet het nu nog niet. Maar één ding weet ik wel zeker, namelijk dat wij als mensen met elkaar deel uitmaken van een heel andere kudde. Die van de goede Herder. Net als een goede boer zijn dieren kent, kent Hij ons en zorgt Hij voor ons. Daar kunnen we ons in ieder geval aan vast blijven houden. Hoe het ook zal gaan.

Hartelijke groeten,

Marianne Los, *voorzitter*

Ontmoetingsmiddag 10 maart en corona

Eindelijk is het dan zover. Op 10 maart kunnen we als PCOB leden weer bij elkaar komen. Voor zover nu bekend worden vanaf 25 februari alle coronamaatregelen door de overheid opgeheven. Dat is aan de ene kant fijn maar aan de andere kant ook spannend, want het virus waart nog flink rond. Officieel mogen we op 10 maart weer met een volledige bezetting bij elkaar komen. Dat kan betekenen dat de zaal bij een hoge opkomst, behoorlijk vol loopt. Hoewel we als bestuur doorgaans de landelijke adviezen opvolgen vinden we ook dat we hierin zelf een verantwoordelijkheid hebben.

Daarom hebben we besloten dat we u toch deze keer nog voldoende ruimte willen bieden. Dat wil zeggen, dat we gaan voor **maximaal 50 mensen in de Beuk**. En om hier zicht op te hebben, vragen we u wederom om u **aan te melden**. Dit kunt u doen bij Mich van Wasbeek, **telefoon: 0162 - 69 27 58**. We gaan ervan uit dat dit de laatste keer is dat we het zo doen. Houdt u in de tussentijd uw mailbox of postbus in de gaten na 25 februari. Mochten er onverwachte ontwikkelingen zijn, dan informeren wij u hierover.

Marianne Los

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering op 10 maart

- 13.15 uur Ontvangst van de leden
- 13.30 uur Begroeting en aanvang ALV
- 14.30 uur Einde ALV, start van de inleiding Floriade.
- ± 16.00 uur einde van de ontmoetings middag

Indien 13.30 uur te vroeg voor u is, kunt om 14.30 uur (na de ALV) de zaal binnen komen en de inleiding over de Floriade bijwonen.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. C-moment en herdenking overleden leden
3. Notulen ALV feb. 2021, (*vergadering is niet gehouden*)
4. Financieel verslag over 2021 en begroting voor 2022
5. Verslag kascommissie
door mevrouw A. de Vos-Van Berkel en de heer Tekke
Aanstellen nieuw kascommissielid
6. Jaarverslag van het bestuur: reeds gepubliceerd in de
nieuwsbrief van februari
7. Verkiezing nieuw bestuurslid
8. Mededelingen en rondvraag
9. Sluiting van de vergadering circa 14.30 uur.

Ontmoetingsmiddag donderdag 10 maart 2022

Een middag in twee gedeelten.

1. Algemene ledenvergadering vanaf half 2 – half 3. (zie eerdere info).
2. Presentatie door de heer en mevrouw Beukema (half 3 – 4 uur met
mogelijk kleine uitloop).

Eens in de tien jaar laten de Nederlandse tuinbouw en internationale deelnemers op deze wereldtuinbouwtentoonstelling zien wat zij aan de wereld te bieden hebben aan producten en innovaties. De eerste editie was ooit in Rotterdam. De Euromast is hieraan een blijvende herinnering en wordt nog steeds veel bezocht.

In 2022 vindt de Floriade in Almere plaats en wel van
14 april – 9 oktober 2022. *Thema: 'Growing Green Cities'*.

In de 21^{ste} eeuw groeit de wereldbevolking en wonen mensen steeds meer in steden. Deze Floriade presenteert oplossingen om steden groener te maken. Na afloop van de Expo wordt het Floriadeterrein doorontwikkeld tot de groene en gezonde stadswijk Hortus. De stadswijk van de toekomst.

De heer Beukema is intensief betrokken geweest bij de voorbereidingen van deze wereldtentoonstelling en wil zijn ervaringen middels een presentatie graag met ons delen.

Fietsvakantie in 2022

We gaan er vanuit dat dit jaar de fietsvakantie weer mogelijk is. We hebben veel moeten zoeken naar een hotel wat een soepele behandeling beloofde in geval van corona en tevens willen we het betaalbaar houden. Dus het wordt een oud en vertrouwd adres!

Het is geworden:

Hotel de Tipmast

Tipmast 48, in Bladel.

Een vertrouwd adres en een bekende omgeving, maar het worden weer nieuwe en onbekende routes die we gaan fietsen.

We gaan vanaf maandag 29 augustus t/m donderdag 1 september 2022.

De kosten zijn gelijk aan die van vorige keer:

€ 210,-- per persoon, inclusief ontbijt en diner.

Exclusief de lunch en de drankjes.

Het is de bedoeling dat jullie zondagavond 28 augustus rond 20.00 uur jullie koffers afgeven op Teilingen 5. Denk er om dat jullie niet teveel bagage meenemen in verband met onze kleinere auto!

Donderdag 1 september willen we afsluiten bij "De Kleine Abts-hoeve". De kosten daarvoor volgen nog, want we zijn met iets speciaals bezig!

Opgeven vóór 1 april 2022 en graag vóór 1 mei € 100,-- betalen. Het restant gaarne vóór 1 augustus overmaken aan:

Rob van der Werf, bankrekening NL22 RABO 0139 5807 19, onder vermelding Fietsvakantie 2022.

Bij verhindering door ziekte of corona krijgen jullie je geld terug.

Heb je nog vragen, bel gerust 06-15 43 66 35.

Hartelijke groet, Jan en Josina

**Kopij voor de Nieuwsbrief van april inleveren
vóór 15 maart bij m.van.wasbeek@kpnmail.nl**



Wachten tot Sint-Juttemis

Of als varianten daarop de uitdrukkingen: “als Pasen en Pinksteren op één dag vallen” of “wachten tot je een ons weegt”. Wie mag die Sint Juttemis toch zijn? Bestaat er een afbeelding van hem, van haar?

De Winkler Prins er op nageslagen en daar viel niet meer te lezen dan: *een verzonnen heilige*. De digitale zoekmachine gaf wat meer tekst en uitleg. Daar lezen we het volgende:

In de binnenstad van Breda worden enorm veel stadswandelingen georga-

niseerd. Vaste prik tijdens zo'n wandeling is het poseren met 'dat gekke beeldje' in de Ridderstraat. Veel bezoekers vinden het carnavaleske vrouwtje Sinte Juttemis grappig, maar slechts een enkeling weet wat het betekent. Ook veel Bredanaars zijn niet bekend met de achtergrond van dit beeldje. Veel Oosterhouters ook niet, vermoed ik.

Om meer over dit mysterie te weten te komen, gaan we even terug in de tijd. Begin 1900 werd carnaval verboden door de Katholieke Kerk. Wanneer de katholieke gelovigen aan de Kerk vroegen wanneer hun geliefde feest weer terug zou keren, kregen ze altijd hetzelfde antwoord: “Met Sint Juttemis.” De Heilige Sint Jutte bestaat niet, en daarom is er dus ook geen feestdag of een mis met deze naam. Vroeger werd namelijk altijd op de naamdag van een Heilige een mis gehouden. Zes december bijvoorbeeld; naamdag van de Heilige Nicolaas. Wanneer de Katholieke Kerk de carnavalsvierders dus vertelde dat de eerst volgende carnavalsviering met Sint Juttemis zou zijn, bedoelden ze hier eigenlijk mee dat de viering nooit of te nimmer zou plaatsvinden.

Gelukkig duurde de smart van de Bredase carnavalsvierders niet oneindig en werd in 1936 het carnavalsfeest weer ingevoerd. En Breda zou Breda niet zijn als ze daar op termijn geen ludieke draai aan wisten te geven. Ter ere van het 55-jarige bestaan van het Bredase carnaval werd in 1991 het beeldje van Sinte – met een ‘e’, want het is vrouw – Juttemis aan de inwoners van Breda geschonken.

Aanrader om misschien eens een stadswandeling te ondernemen en dit ‘zittende vrouwtje’ op de hoek Grote Markt-Ridderstraat met eigen ogen te gaan zien.

Matty Dekker-Kloosterman



GEEF NOOIT OP

Een groep kikkers reisde door het bos. Twee van hen vielen in een diepe put. Toen de andere kikkers zagen hoe diep de put was, zeiden ze dat de twee kikkers zo goed als dood waren. Ze zouden nooit uit die diepe put kunnen komen. De twee kikkers negeerden de opmerkingen en probeerden uit de put te springen. Uit alle macht begonnen ze te springen. De andere kikkers bleven roepen dat het nooit zou lukken en dat ze zo goed als dood waren. Een van de twee kikkers in de put luisterde naar het geroep van de andere kikkers en gaf het op. Hij viel neer en stierf. De andere kikker bleef gewoon doorgaan met springen, zo hoog als hij kon. Nu kwaakten de andere kikkers nog meer dat het zinloos en onmogelijk was. Hij kon zijn pijnvolle strijd maar beter opgeven. Maar de kikker wilde niet opgeven en ging nog harder springen en uiteindelijk maakte hij een heel grote sprong en kwam uit de put. De anderen waren verbaasd en vroegen hoe hij het gedaan had. 'Had je ons niet gehoord dat we riepen dat het onmogelijk was?' De kikker legde hun uit dat hij doof was. Hij dacht dat ze hem juist aanmoedigden. De kracht van woorden kan iemand maken of breken. Een bemoedigend woord kan iemand uit een moeilijke situatie slepen. Door negatieve woorden kan iemand dieper in de put raken. Kies je woorden dan zorgvuldig.

Ter overdenking:

De kracht van woorden is misschien moeilijk te begrijpen, maar het kan iemand maken of breken. Het aanmoedigen van een ander begint met het aanmoedigen, met goede woorden van jezelf.

Bron: Nieuwsbrief PCOB - Waalwijk

Bedankt!!!

Naast alle activiteiten die we blijven organiseren is het nu tijd om het iets rustiger aan te gaan doen. En dan hebben we het over de distributie van onze Nieuwsbrieven samen met het magazine van de KBO/PCOB. Deze werkzaamheden hebben we nu 12 jaar uitgevoerd. Met behulp van een groep trouwe bezorgers en reserves. Het was fijn om deze "klus" met behulp van velen uit te voeren. Wij willen jullie daarvoor hartelijk danken.

Wij zijn blij dat Jacob en Lenie van Nes zich aangemeld hebben om dit werk van ons over te nemen, dus de Nieuwsbrief blijft gewoon op tijd bij u op de mat vallen. Super!! Nogmaals, allen die meegewerkt hebben bedankt!

Jan en Josina Blommers

Activiteiten

Nordic-walking

We starten elke vrijdag om 14.00 uur bij:
Brasserie Woods, Veekestraat 19, Oosterhout.
Inlichtingen: Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98.

Rummikub

Er wordt elke dinsdagmiddag om 13.30 uur gespeeld.
Dit gebeurt per toerbeurt bij de mensen thuis.
Inlichtingen: Aren Koppenaal, tel.nr. 0162 – 45 72 74.

Klaverjassen

De Klaverjasclub speelt elke vrijdagavond in VCO, Houtduifstraat 2a.
Inlichtingen: Ally Bakker, tel.nr. 0162 - 68 39 26.

Leeskringen

De leeskringen komen eens in de maand op maandagochtend om
10.00 uur bijeen: leeskring 1 op 7 maart bij Jani Zwemstra,
De Braak 104 en leeskring 2 op 14 maart in de Beuk.
Inlichtingen: Annie Knoop, tel.nr. 0162 – 43 21 69.

Fietsen

Er wordt elke week op woensdagmiddag gefietst. Vertrek om 13.45 uur
vanaf het Hertenkamp aan de Slotlaan.
Inlichtingen: Jan en Josina Blommers, tel.nr. 0162 - 42 27 98.

Jeu de Boules

Iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur op de jeu de boules
baan bij Oudenhove. Inlichtingen: Ditie Spleet, tel.nr. 0162 – 43 39 93.

Biljarten

Iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.
Inlichtingen: Piet Guis, tel.nr. 06 - 53 60 70 23

Creatieve ochtend

Om de veertien dagen; op de tweede en de vierde dinsdagmorgen van
de maand. Inlichtingen: Josina Blommers tel.nr. 0162 – 42 27 98 en
Jenny Visser tel.nr. 0162 – 43 18 72.

Lief en leed

De vrijwilligers van de groep “Lief en leed” bezoeken leden, met een
bloemetje of fruit bij een feestje of bij ziekte. Coördinator van deze
groep is Greet van Wasbeek tel.nr. 0162 - 69 27 58. Mensen die be-
zoek wensen of weten dat iemand ziek is, kunnen dit bij haar melden.

Voorzitter

Marianne Los
Tel. 0162-43 73 88
Email: *mariannelos@planet.nl*

Secretaris

Mich van Wasbeek
Slijperijhof 24
4902 DJ Oosterhout
Tel. 0162-69 27 58
Email: *m.van.wasbeek@kpnmail.nl*

Vice-voorzitter

Matty Dekker-Kloosterman
Tel. 0162-42 26 97
Email: *mattydekker@hotmail.com*

Penningmeester

Rob van der Werf
Tel. 0162-85 65 00
Email: *rob.vanderwerf@ziggo.nl*

Bankrekening:

NL22RABO 013 95 80 719
t.g.v. PCOB afd. Oosterhout

Bestuursleden:

Ad Schiedon
Tel. 0162-43 25 22
Email: *a.schiedon@ziggo.nl*

Irma van der Ent
Tel. 0162-74 00 09
Email: *ivanderent@kpnmail.nl*

**Website van onze afdeling:
pcob.pgoosterhout.nl****Lay-out nieuwsbrief:**

Matty Dekker
Mich van Wasbeek

Contributie:**PCOB afd. Oosterhout**

€ 47,- voor leefverbanders
€ 30,- voor alleengaanden

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 30 november bij onze secretaris binnen te zijn

