

**December 2021 / januari 2022**

afd. Oosterhout NB

## ***Onecht***

En dan is het ineens weer december en komen de feestdagen er weer aan. Hoopten we vorig jaar nog dat we in 2021 weer eens écht Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling konden vieren, het lijkt er weer niet in te zitten.

Jammer! Hoewel de kerngedachte van alle feesten onveranderd blijft, zijn we wel gewend geraakt aan bepaalde rituelen. Want hoe leuk is het om met kinderen naar de intocht van Sinterklaas te gaan. En hoe fijn is het om met Kerst met elkaar in een volle kerk de komst van het kerstkind te vieren, om het feest daarna thuis voort te zetten. En tenslotte elkaar een knuffel te geven, een goed nieuwjaar te wensen en herinneringen te delen. Ook dit jaar zullen er weer de nodige restricties zijn waardoor het toch “onecht” blijft voelen.

En er is al zoveel onecht rond de feestdagen. Loop maar eens door een tuincentrum in de laatste maanden van het jaar. Best gezellig al die kerstspullen, maar veel ervan heeft weinig met kerst te maken.

Onecht, een woord ook met een andere betekenis. En dan denk ik aan hoeveel mensen hieronder lijden en geleden hebben. Je zult maar bij je geboorte als zijnde een “onecht kind” worden gekwalificeerd. Het deed me denken aan mijn kindertijd toen er met regelmaat een meisje bijkwam in onze schoolklas. Zij woonde dan tijdelijk voor langere tijd bij haar grootouders. De precieze reden heb ik nooit geweten, maar er werd gefluisterd dat zij een “onecht” kind was en dat de vader bij wie ze opgroeide niet haar biologische vader was. Hij accepteerde haar niet. Ik speelde wel eens met haar. Ze begreep het niet en miste haar moeder en zusjes. Maar er zijn gelukkig ook andere situaties waar het wel goed gaat. En dan denk ik toch ook weer aan het kerstfeest.

Vorig jaar vertelde ik u over onze kerstgroep van gips waarvan alleen de engel, het kindje Jezus en de dromedaris de tand des tijds hadden



overleefd. Helaas is de dromedaris vorig jaar ook gesneuveld. Wie schetst echter onze verbazing toen we bij het opruimen van de kerstspullen nóg een doosje tegen kwamen dat we al jaren over het hoofd zagen. Toen we het openmaakten, vonden we Jozef, waarvan we dachten dat hij er niet meer was. Hij bleek onopvallend en bescheiden aanwezig, net zo als in het echt. Je leest nooit veel over hem, maar eigenlijk was hij een groots man. Hij ontving liefdevol zijn eerste (onechte) kind, bleef trouw aan zijn partner, noemde hem in opdracht Jezus en voedde hem mede op. En het was zeker geen geheim wie de echte vader was van Jezus. Gezonden door God en liefdevol ontvangen werd dit kind de bringer van het licht. Gelukkig kunnen we ons aan dit échte licht vasthouden. Ik wens u ondanks alles fijne dagen met veel licht.

Hartelijke groeten Marianne Los, *voorzitter*

### ***Van de bestuurstafel***

Op 8 november kwam het bestuur weer bij elkaar. Zoals gebruikelijk opende Marianne de vergadering met een gedicht over Engelen; het thema wat we ook voor onze Adventsviering hadden gekozen. Activiteiten van de OPF en het provinciale platform werden besproken. Wij wachten nog steeds op een voorstel van de KBO/PCOB voor ons Huis-houdelijk reglement, want dit moet voldoen aan de wet WBTR.

Verder lichtte Rob onze financiële situatie toe, die volgens verwachting verloopt. Het ledental per 1/11/2021 was 253 leden, nagenoeg gelijk aan het begin van dit jaar.

Daarna was het de beurt aan onze ontmoetingsmiddagen op 11 november en 16 december. Deze worden uiteraard overheerst door de coronamaatregelen. Op 11 november heeft u het al meegemaakt. 16 december was op onze vergadering nog omgeven met een hoop vraagtekens. Ons besluit hierover leest u verderop.



## **Adventsviering op 16 december 2021**

Waren we op 11 november nog hoopvol, inmiddels hebben we als bestuur na rijp beraad besloten om ook dit jaar de adventsviering **af te lasten**.

Het aantal coronabesmettingen is hoog, ook onder gevaccineerden met soms ernstige gevolgen voor kwetsbaren, waaronder veel ouderen. Daarnaast zijn er zoveel restricties en beperkingen dat er weinig van onze adventsviering overblijft. Kortom we zijn als bestuur van mening dat we u onder de huidige omstandigheden geen fijne en sfeervolle viering kunnen bieden met een gezellige nazit. Jammer want we zijn al ver met de voorbereidingen van de viering die we als thema “Engelen” hadden gegeven. Hopelijk dan maar voor volgend jaar. We wensen voor nu dat u in deze moeilijke tijd veel “Engelen” op uw pad zult vinden.

Gelukkig kunnen we inmiddels wel terugkijken op een fijne bijeenkomst op 11 november. Cees en Anneke Prinsen voorzagen de door u meegebrachte voorwerpen van mooie en soms “sappige” verhalen. Daarna hadden we nog een gezellig “uurtje” om onze “engelen” de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.

*Marianne Los*

## **PCOB-bijeenkomst donderdag 13 januari 2022**

Die dag, de eerste bijeenkomst (*onder voorbehoud*) in het nieuwe jaar, hoopt Mevrouw Christa Barten naar Oosterhout te komen met de presentatie: Positieve Gezondheid. Middels dit thema wil zij ons breder naar gezondheid laten kijken. Als je alle aandacht legt bij ziekte of beperkingen, dan gaat alle energie daar heen. Voor je het weet slurpt dat je helemaal op. Maar verleg je de aandacht naar wat **goed** voor je is, dan verandert er iets.

Natuurlijk ga je met klachten naar de dokter, maar we kunnen elkaar ook helpen om zelf een stukje regie te nemen over onze gezondheid. Wat is belangrijk voor me? Waar gaat mijn aandacht heen? Waar heb ik zin in? Wat kan ik veranderen? Zulke vragen zetten mensen in beweging. En daar hoort ook bij dat je soms moet accepteren dat dingen niet meer kunnen, zeker als je ouder wordt.

Kortom, met deze en andere vragen gaan we met elkaar aan de slag. Interessant om het nieuwe jaar daarmee te beginnen, lijkt ons.

Van harte welkom in De Beuk waar vanaf 13.45 uur koffie en thee voor u klaar staan.

### ***“Welk feest meneer, wat bedoelt u?”***

Deze week hield een man me op straat tegen; hij kwam mij bekend voor maar ik kon hem niet thuisbrengen. De man vroeg: “Kan ik u even spreken, mag ik u iets vragen?” Hij viel direct met de deur in huis: “Kunt u mij zeggen: heeft het feest plaats, mag het feest ook dit jaar plaatshebben?” Ik was verbaasd en vroeg: “Welk feest meneer, wat bedoelt u?” Hij zei: “Het kerstfeest natuurlijk. Heeft het plaats of wordt het afgelast?” Ik zei: “Meneer, de zakenlui hebben hun voorraad al opgeslagen; in de warenhuizen wordt voor duizenden euro’s geëtaleerd; de steden versieren hun straten; kijk eens rond.....”

De man zei: “Ik weet dat de mensen zich hebben voorbereid, de gasten zijn uitgenodigd, duizenden kerstbomen zijn gekocht, de post bezwijkt onder de kerstkaarten... maar het feest, heeft het feest plaats?”

In mijn zoeken naar een antwoord had ik van hem weggekeken. Toen ik weer opkeek was de man verdwenen. Toen begon ik zijn vraag te begrijpen en een beetje te beseffen vanwaar ik hem kende.

*Matty Dekker*



### ***Een uil in de kerstboom***

Elk jaar is het binnenhalen van de kerstboom bij mij thuis een hoogtepunt. Allereerst omdat ik dan eindelijk het ski-luik van mijn Saab kan gebruiken – een klepje in de achterbank dat een open verbinding creëert met de achterbak. Volgens mijn garagist bedoeld voor het vervoeren van ski's – die zonder dat luik alleen op het dak passen – maar ik prik de Nordmann er doorheen. Elke auto zou zo'n kerstbomenluik moeten hebben.

In huis begint het echte feest. De boom krijgt zijn plaats en mijn vrouw en kinderen gunnen mij een halve middag intiem contact met de nog

maagdelijke spar. Geconcentreerd observeer ik welke beestjes uit de langzaam opwarmende boom tevoorschijn komen. Dat doe ik al jaren. Mijn kerstboombeestjesboekhouding zal ooit een doorwrochte publicatie worden. De boom van 2020 leverde slechts één spinnetje op, een ordinaire kruisspin. Maar ik heb jaren gehad dat er een horde lieveheersbeestjes over het parket kroop of een nest met rupsen. Mijten en teken hebben we ook met de kerstboom naar binnen gehaald, en in 2017 kropen er springstaarten uit de kluit. Vorig jaar kwamen er twee 'vliegjes' tussen de takken vandaan, maar die heb ik niet kunnen vangen. Mijn voorlopige conclusie is dat de kenners die van 25.000 beestjes per boom spreken overdrijven, maar je verhoogt in december met de kerstboom hoe dan ook de biodiversiteit in huis.

Het wachten is natuurlijk op iets bijzonders, zoals de zaaguil die eind november werd gevonden in de 23 meter hoge spar die met het oog op de feestdagen voor het Rockefeller Center in New York was neergezet. Het arme 20 centimeter grote uiltje was verstijfd van schrik blijven zitten toen de boom in een noordelijk gelegen bos werd omgezaagd. Pas twee dagen later en 300 kilometer zuidelijker werd hij in hartje Manhattan ontdekt.

Omdat onze krap anderhalve meter hoge Nordmann ook dit jaar geen uil herbergde, fietste ik even langs de Coolingsingel waar voor het Rotterdamse stadhuis al sinds jaar en dag in de decembermaand een reusachtige kerstboom staat. Je weet maar nooit. Sinds zusterstad Oslo de jaarlijkse donatie staakte, is de herkomst van de boom mij onduidelijk. Toch hoop ik dat er een dwerguil afkomstig uit Scandinavië tussen de met ledlampjes verlichte takken zit. Vol goede moed schop ik drie keer tegen de sokkel. Niets. Zelfs 'Djuuu, Djuuu, Djuuu, Djuuu' ontlokt geen reactie. Ook een perfecte imitatie van een meer voor de hand liggende lokale bosuil – 'Oe-oe-oe, Oe-oe-oe, Oe-oe-oe, Oe-oe-oe' – levert niets op, behalve verbaasde blikken van voorbijgangers.

*Kees Moeliker- bioloog en directeur Natuurhistorisch Museum Rotterdam*

### **Voedzaam en feestelijk: waarom we oliebollen eten met Oud en Nieuw**

De oliebol hoort al eeuwenlang bij de winter in Nederland: warm, vullend en feestelijk bestrooid met wolken poedersuiker. Oud en Nieuw vieren we met oliebollen, vaak hand in hand met appelflappen en champagne, maar waar komt de oliebol, en deze traditie vandaan? Er zijn in het verleden meerdere sporen te vinden die een verklaring geven over de herkomst van de oliebol.

## Sefardische Joden

Een er van is dat de oliebol, die net als de Zeeuwse Bolus, mee is gekomen met de Sefardische Joden uit Spanje en Portugal die in de Middeleeuwen gedwongen werden om te vluchten voor de Spaanse Inquisitie. Zij aten in die tijd iets wat op oliebolletjes lijkt: oliekoeken met gedroogde zuidvruchten zoals rozijnen en sukade. De olie zou verwijzen naar de olie uit de eeuwig brandende lamp in de tempel van Jeruzalem.

## Bataven en Friezen

Een andere verklaring gaat nog verder terug naar het begin van onze jaartelling: Bataven en de Friezen zouden rond de jaarwisseling voedsel van vette deegwaren eten om zo te ontsnappen aan de Germaanse godin Perchta. Zij zou door de winterse lucht vliegen om met een zwaard de buik open te rijten van diegenen die geen vette magen hadden. Door het vet zou haar zwaard uitglijden op de buik en bleef men gespaard.

## Het vieren van de vastentijd

De derde verklaring heeft te maken met de vastenperiode. In de Middeleeuwen vastten de mensen tussen Sint Maarten (11 november) en Kerstmis. Dit om de voorraad voedsel te sparen die ze voor de winter hadden aangelegd. Als deze periode van vasten afgelopen was, werd gefeest, gedronken en gegeten. Oliekoeken waren een belangrijk onderdeel van dit feest. Ze werden gemaakt van houdbare ingrediënten, waren rijk aan vet en calorieën en boden daarmee goede bescherming tegen de winterkou.

## Van oliekoek naar oliebol



- Het eerste recept voor oliebolletjes, dan nog oliekoeken genoemd, staat in een kookboek uit 1667: 'De verstandige kock of sorghvuldige huyshoudster'. De oliekoeken waren nog plat, en gevuld met onder meer rozijnen, appel en amandelen. Toen in de zeventiende eeuw Holland welvarender werd en door wereldwijde handel met gemak aan olijfolie en meel kon komen, werden de koeken dikker en in ruimer olie gebakken en ontstond

de oliebol.

- In 1868 nam de Van Dale het woord 'oliebol' op. Daarna verdween de naam oliekoek al vrij snel.
- Er bestaat geen woord in een andere taal voor 'oliebol'. In Amerika worden ze wel 'Dutch doughnuts' genoemd.

## **Activiteiten**

### **Nordic-walking**

We starten elke vrijdag om 14.00 uur bij:  
Brasserie Woods, Veekestraat 19, Oosterhout.  
Inlichtingen: Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98.

### **Rummikub**

Er wordt elke dinsdagmiddag om 13.30 uur gespeeld.  
Dit gebeurt per toerbeurt bij de mensen thuis.  
Inlichtingen: Aren Koppenaal, tel.nr. 0162 – 45 72 74.

### **Klaverjassen**

De Klaverjasclub speelt elke vrijdagavond in VCO, Houtduifstraat 2a.  
Inlichtingen: Ally Bakker, tel.nr. 0162 - 68 39 26.

### **Leeskringen**

De leeskringen komen eens in de maand op maandagochtend om  
10.00 uur bijeen: leeskring 1 op 6/12 en 3/1 bij Jani Zwemstra,  
De Braak 104 en leeskring 2 op 13/12 en 10/1 de Beuk.  
Inlichtingen: Annie Knoop, tel.nr. 0162 – 43 21 69.

### **Fietsen**

Er wordt elke week op woensdagmiddag gefietst. Vertrek om 13.45 uur  
vanaf het Hertenkamp aan de Slotlaan.  
Inlichtingen: Jan en Josina Blommers, tel.nr. 0162 - 42 27 98.

### **Jeu de Boules**

Iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur op de jeu de boules  
baan bij Oudenhove. Inlichtingen: Ditie Spleet, tel.nr. 0162 – 43 39 93.

### **Biljarten**

Iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.  
Inlichtingen: Piet Guis, tel.nr. 06 - 53 60 70 23

### **Creatieve ochtend**

Om de veertien dagen; op de tweede en de vierde dinsdagmorgen van  
de maand. Inlichtingen: Josina Blommers tel.nr. 0162 – 42 27 98 en  
Jenny Visser tel.nr. 0162 – 43 18 72.

### **Lief en leed**

De vrijwilligers van de groep “Lief en leed” bezoeken leden, met een  
bloemetje of fruit bij een feestje of bij ziekte. Coördinator van deze  
groep is Greet van Wasbeek tel.nr. 0162 - 69 27 58. Mensen die be-  
zoek wensen of weten dat iemand ziek is, kunnen dit bij haar melden.

**Voorzitter**

Marianne Los  
Tel. 0162-43 73 88  
Email: *mariannelos@planet.nl*

**Secretaris**

Mich van Wasbeek  
Slijperijhof 24  
4902 DJ Oosterhout  
Tel. 0162-69 27 58  
Email: *m.van.wasbeek@kpnmail.nl*

**Vice-voorzitter**

Matty Dekker-Kloosterman  
Tel. 0162-42 26 97  
Email: *mattydekker@hotmail.com*

**Penningmeester**

Rob van der Werf  
Tel. 0162-85 65 00  
Email: *rob.vanderwerf@ziggo.nl*

**Bankrekening:**

**NL22RABO 013 95 80 719**  
t.g.v. PCOB afd. Oosterhout

**Bestuursleden:**

Ad Schiedon  
Tel. 0162-43 25 22  
Email: *a.schiedon@ziggo.nl*

Irma van der Ent  
Tel. 0162-74 00 09  
Email: *ivanderent@kpnmail.nl*

**Website van onze afdeling:  
pcob.pgoosterhout.nl****Lay-out nieuwsbrief:**

Matty Dekker  
Mich van Wasbeek

**Contributie:****PCOB afd. Oosterhout**

€ 47,- voor leefverbanders  
€ 30,- voor alleengaanden

*Opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 30 november bij onze secretaris binnen te zijn*







