

Mei 2022

afd. Oosterhout NB

Vrijheid

Als u deze nieuwsbrief ontvangt, is het inmiddels (bijna) mei. Een maand die mij altijd een dubbel gevoel geeft. Aan de ene kant is het heerlijk dat we inmiddels volop in het voorjaar zitten en aan de andere kant begint mei met het herdenken van slachtoffers van oorlogsgeweld.

En wat is dat laatste weer actueel, nu we in Europa geconfronteerd worden met de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Natuurlijk, er woeden altijd en overal oorlogen in de wereld, maar het komt nu wel heel erg dichtbij. En waarom? Vreselijke beelden komen binnen via de media. En wat een machteloos gevoel geeft het dat je als individu zo weinig kunt doen. Het helpt wel om het gevoel van onvrijheid tijdens de dieptepunten van de coronapandemie te relativiseren. Wat stelde dat nu voor in vergelijking met deze vreselijke oorlog en datgene wat mensen, die in oorlogsgebieden wonen, moeten ondergaan.

Natuurlijk is het fijn dat de coronamaatregelen voor het grootste deel opgeheven kunnen worden, maar er ligt wel een schaduw over. Laten we hopen en bidden dat de dwazen tot bezinning komen. En is het niet een reden om nog meer stil te staan en dankbaar te zijn bij het vieren van onze vrijheid op 5 mei. Wij kunnen nog volop genieten van het voorjaar en alle dingen die weer mogelijk zijn. Deze week lag er kaartje in de bus van het buurmeisje dat ze jarig was en een feestje gaf. Er kon sprake zijn van geluidsoverlast. We hebben haar veel plezier gewenst. Fijn dat het weer kan.

En hoe bijzonder is het dat we als Oosterhoutse PCOB alles weer “normaal” en in vrijheid kunnen uitvoeren. Dit geldt voor zowel de activiteiten als de maandelijkse bijeenkomsten. We zijn er weer! Ik hoop dat u dit ook zo ervaart.

Tot slot hebben de oplettende lezers onder u misschien opgemerkt dat het thema vrijheid vorig jaar ook als titel voor mijn stukje fungeerde. Ik

had er behoefte aan om dit weer te kiezen, omdat vrijheid een groot goed is om iedere dag bij stil te staan. Laten we het koesteren, ook als PCOB en ons vasthouden aan datgene wat er echt toe doet, namelijk datgene wat met Pasen is gebeurd. Ik werd gegrepen door de tweede strofe van het gedicht “Jezus leeft” van Frits Deubel. Ik heb het voorgelezen bij het bezinningsmoment van onze bestuursvergadering in april. Ik wil u dit niet onthouden:

Bij elke wrede oorlog
slaat men Hem aan het kruis.
De tempel die Hij bouwde
vernietigt men tot gruis
en nog is niet te peilen
wanneer het geweld verstilt.
Zo heeft toch onze Heiland
Zijn offer nooit gewild!

Hartelijke groeten,

Marianne Los, *voorzitter*

Van de bestuurstafel

Zoals u waarschijnlijk al lang weet uit de krant of het KBO-PCOB magazine, is mevrouw Ingrid Rep per 1 maart 2022 gestart als nieuwe directeur van KBO-PCOB.

Op 4 april was er een provinciale bijeenkomst voor alle PCOB-bestuursleden van de verschillende afdelingen in de provincie Noord-Brabant. Ondergetekende is hier namens PCOB Oosterhout naar toe geweest. Mevrouw Ingrid Rep zou hier ook aanwezig zijn maar was op het laatste moment door persoonlijke omstandigheden verhinderd. Maar er was een stevige landelijke afvaardiging van de PCOB aanwezig. Het was prettig om met hen kennis te maken. Veel disciplines waren aanwezig en namen kregen een gezicht. Daarnaast was er uitgebreid gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen met diverse regionale PCOB-ers.

Op 12 april konden we als bestuur eindelijk weer eens een ledenmiddag voorbereiden zonder restricties. Dat voelde goed en was reden om u tijdens deze middag eens extra te trakteren. Verderop leest u hier meer over.

En we hebben goed nieuws. We hebben een toezegging van een nieuw bestuurslid. Wie dit is, blijft nog even een verrassing tot 12 mei. Wij zijn in ieder geval blij met hem.

Marianne Los

Van de penningmeester

Een van de zorgjes van de penningmeester is de vraag of de contributie op tijd binnen is. Het is gelukkig geen grote zorg want op het moment dat ik dit schrijf (18 april) is al ruim 80% van de contributies binnen. Maar toch, die laatste 20% Zoals u waarschijnlijk weet, moeten we meer dan $\frac{3}{4}$ van de contributie afdragen aan de landelijke PCOB-organisatie en binnenkort vervalt de 2^e (en laatste) termijn. Daarom toch maar een oproep: mocht u de contributie nog niet betaald hebben, wilt u dat dan (heel) binnenkort doen?

Rob van der Werf, *penningmeester*

Vooruitblik ontmoetingsmiddag 12 mei a.s.

Met oud-onderwijzer Gerard Leijzen gaan we een reis maken naar vroeger. Even in gedachten weer in de schoolbanken zitten. Vaak met meer dan 40 kinderen in één lokaal. Een meester die geen tijd had om elk kind aparte aandacht te geven. Hij legde één keer iets uit en als je het dan niet begreep, had je eigenlijk pech.

Dit alles en nog véél meer komt tijdens deze presentatie aan bod. Hartelijk uitgenodigd om deze middag bij te wonen.

Welkom in De Beuk waar vanaf 13.45 koffie en thee klaarstaan.

Spulletjes die herinneren aan uw eigen schooltijd mag u meebrengen. Toch maar even die ouwe doos van zolder halen dus en ontdekken wat u misschien tot uw eigen verbazing nog hebt bewaard!

Terugblik ontmoetingsmiddag 14 april 2022

Met 60 aanwezigen een verrassende opkomst en qua sfeer een heel gezellige middag. Weliswaar moest vanwege technische problemen het programma omgewisseld worden en begonnen we met de paasquiz, maar uiteindelijk kwam het allemaal goed.

Spreekwoorden en gezegden met “ei” of “eieren”. Er werd diep gegraven in het geheugen en het leverde ook enige hilariteit op. Zo kwam *de koster die geen “eieren” lustte zingend voorbij* en kent onze PCOB sinds die dag een eigen spreekwoord : *beter één ei in de hand dan twee in de kip*”.

Na de pauze, waarin we genoten van een ouderwets advocaatje, gingen we met de Zandtovenaar op weg naar Pasen. Een passende afsluiting van een mooie PCOB-middag. Fijn dat u er was!

**Kopij voor de Nieuwsbrief van juni inleveren
vóór 15 mei bij m.van.wasbeek@kpnmail.nl**

Bericht van de jeu de boulesclub

De jeu de boules club speelt het hele jaar door, tenminste als de weergoden de banen bij Oudenhove bespeelbaar houden. In de corona tijd werd er met een halve bezetting gespeeld om de veiligheid onderling te garanderen. Halverwege de ochtend wordt er dan koffie gedronken in de “huiskamer” maar omdat de ruimte te beperkt is voor de boulers inclusief de handwerkdames die daar actief zijn werd besloten om de koffie “in weer en wind” buiten te nuttigen. Maar thans kunnen we dit gezellig in het zonnetje zittend doen, getuige de foto.



Woensdag 20 april konden we eindelijk weer eens een lunch organiseren voor onze club. Leden en hun echtgenoten genoten (na twee jaar uitstel) van dit ongedwongen samenzijn en hopen dat we dit weer regelmatig mogen doen.

Nieuwe boulers kunnen we helaas nog niet accepteren, omdat we aan de maximum capaciteit van de banen gebonden zijn.

Vriendelijke groet, namens de boulers, *Mich van Wasbeek*

Voorjaarsmarkt ZWO op 7 mei – van 10.00 tot 16.00 uur

Onze creagroep verkoopt weer leuke artikelen. De opbrengst is voor de ZWO en voor steun aan de Oekraïne. Wij hopen veel PCOB leden te mogen ontmoeten.

De Crea groep

Vrijdags in bad - een nostalgische terugblik

Als je als kind vroeger gewassen werd in een zinken teil, mocht je zeep kloppen zodat er een beetje schuim op het water kwam. Na een poosje zakte het schuim een beetje in en dan dreef er een onsmakelijk laagje

vet op het water. Dat werd kaam genoemd. Waar is dat woord van afgeleid? De Dikke van Dalen gaf antwoord. Kaam is een wit, gerimpeld of vlokkig vlies op wijn, bier enzovoort. Badwater stond er niet bij, maar daar komt ook zo'n vliesje op.

Ongewild moet je dan toch aan de vroegere vrijdagavond denken; tijd om in bad te gaan voor de kinderen. Daar was geen ontkomen aan. Je was net lekker aan het spelen of een boek aan het lezen en dan moest je in bad. Uitstel had het voordeel dat je nog een poosje kon blijven spelen, maar het nadeel was dat je dan in het vuile water moest van je voorgangers. Want er moesten er drie, vier, soms wel vijf achter elkaar en telkens schoon water was te kostbaar en dat kon het petroleumstel trouwens ook niet aan. Je werd afgeboend door je moeder met een washand en dat ging er vrij stevig aan toe. Vervolgens werd je afgedroogd. Met een ruige handdoek wreef ze je rug droog. Tegenwoordig kun je dat laten doen in een wellnesscentrum. Dan heet het scrubben en kost het een paar tientjes.

Dan kwam nog de dagelijkse plaag; levertraan, echte walvislevertraan; en je wou helemaal geen levertraan. Dus uitstellen en treuzelen. Tot moeder kwaad werd. Ging je dan toch eerst dan had je een schone lepel; wachtte je dan hadden je voorgangers eraan gelikt en was het dus dubbel vies. De troost was een snoepje.

Als je wat ouder werd mocht je naar het badhuis. Een geweldige voorziening. Ik ging er graag naar toe. Lekker warm en gezellig en vriendelijke mensen voerden het beheer. Een poosje wachten was geen probleem. Behalve douchen kon je er ook in bad; maar dat was duurder. Het was een mooi gezicht als de mensen gewassen en met nat gekamd haar uit de douche kwamen. Met hun vuile goed in de natte handdoek gewikkeld, gingen ze schoon het weekend tegemoet.

Toen zijn de particuliere douches gekomen. Ieder huis z'n eigen douche. Dagelijks douchen is nu de norm en dat kan allemaal wel zo zijn, maar ik hecht nog altijd aan de vrijdag en ik vind het in deze tijd van crisis ook niet nodig om dat elke dag te doen. Dat is water verspillen. Onlangs werd er nog reclame gemaakt om je ochtendplas in de douche te doen om water uit te sparen van het doorspoelen in de wc. Toen ik zei dat ik daaraan niet mee deed, omdat ik het niet op kon houden tot vrijdags, keken ze me raar aan.

Hoe harder je vooruitgaat, des te leuker is het om achterom te kijken.

Een verhaal uit lang vervlogen tijden. Maar wat schrijver dezes verspilling vond (iedere dag douchen) is nu realiteit. Minder vaak en minder lang douchen is zeer gewenst. Portemonnee en klimaat zijn ermee gebaat!!

Toon Hermans: Oorlog

Soms vallen de muizen de katten aan
En schapen verscheuren de leeuwen
Strelende handen beginnen te slaan
En teder gefluister wordt schreeuwen

*Alleen de kind'ren springen touwtje
springen touwtje op het 't plein
Alleen de kind'ren springen touwtje
Omdat kind'ren kind'ren zijn*

Soms vallen de mensen de mensen aan
Ze verliezen en masse hun verstand
Steden verbranden en schepen vergaan
't Is oorlog', staat in de krant
We scheuren de liefde aan stukken
en schieten mekaar overhoop
In plaats van er bloemen te plukken
Is de wereld weer rijp voor de sloop

*Alleen de kind'ren springen touwtje
Springen touwtje op 't plein
Alleen de kind'ren springen touwtje
omdat kind'ren kind'ren zijn*

't Loopt weer opnieuw uit de klauwen
Het beest, diep in ons, is er weer
't Is weer tijd voor ontredde en rouwen
En 't is al de zoveelste keer
Waarom doen de mensen elkander zo'n pijn
Wie kan er een antwoord op geven
zouden er toch van die weerwolven zijn
Die van de doden leven

*Alleen de kind'ren springen touwtje
Springen touwtje op 't plein
Alleen de kind'ren springen touwtje
Omdat kind'ren kind'ren zijn*

Door kapotgeschoten straten
zonder vader, zonder land
loop je hulpeloos verlaten
aan je moeders warme hand
Als een schaap tussen de wolven
de bestemming onbekend
en niemand ziet hoe klein je bent
niemand ziet hoe klein je bent

Morgen zal er vrede zijn
zal de zon je strelen
zal de wereld weer een speeltuin zijn
en kun je rustig spelen

Na de winter komt de lente
wordt de grijze lucht weer blauw
maar al ben je uit de oorlog
gaat de oorlog ooit uit jou?

Mooie ogen zijn vergiftigd
zijn aan het geweld gewend
en niemand ziet hoe klein je bent
niemand ziet hoe klein je bent

Marco Borsato

Waar Toon Hermans nog hoop had dat oorlogskinderen het zouden redden, staat het andere gedicht veel dichter bij de kinderen die we met grote angstige ogen bij mama in de schuilkelders zien zitten of vanachter een beslagen treindraampje zien zwaaien naar papa die achter moet blijven om te vechten.

Eerste week van mei herdenken en vieren we. Veel te herdenken; minder te vieren.

Activiteiten

Nordic-walking

We starten elke vrijdag om 14.00 uur bij:
Brasserie Woods, Veekestraat 19, Oosterhout.
Inlichtingen: Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98.

Rummikub

Er wordt elke dinsdagmiddag om 13.30 uur gespeeld.
Dit gebeurt per toerbeurt bij de mensen thuis.
Inlichtingen: Aren Koppenaal, tel.nr. 0162 – 45 72 74.

Klaverjassen

De Klaverjasclub speelt elke vrijdagavond in VCO, Houtduifstraat 2a.
Inlichtingen: Ally Bakker, tel.nr. 0162 - 68 39 26.

Leeskringen

De leeskringen komen eens in de maand op maandagochtend om
10.00 uur bijeen: leeskring 1 op 2 mei bij Jani Zwemstra,
De Braak 104 en leeskring 2 op 9 mei in de Beuk.
Inlichtingen: Annie Knoop, tel.nr. 0162 – 43 21 69.

Fietsen

Er wordt elke week op woensdagmiddag gefietst. Vertrek om 13.45 uur
vanaf het Hertenkamp aan de Slotlaan.
Inlichtingen: Jan en Josina Blommers, tel.nr. 0162 - 42 27 98.

Jeu de Boules

Iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur op de jeu de boules
baan bij Oudenhove. Inlichtingen: Ditie Spleet, tel.nr. 0162 – 43 39 93.

Biljarten

Iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.
Inlichtingen: Piet Guis, tel.nr. 06 - 53 60 70 23

Creatieve ochtend

Om de veertien dagen; op de tweede en de vierde dinsdagmorgen van
de maand. Inlichtingen: Josina Blommers tel.nr. 0162 – 42 27 98 en
Jenny Visser tel.nr. 0162 – 43 18 72.

Lief en leed

De vrijwilligers van de groep “Lief en leed” bezoeken leden, met een
bloemetje of fruit bij een feestje of bij ziekte. Coördinator van deze
groep is Greet van Wasbeek tel.nr. 0162 - 69 27 58. Mensen die be-
zoek wensen of weten dat iemand ziek is, kunnen dit bij haar melden.

Voorzitter

Marianne Los
Tel. 0162-43 73 88
Email: *mariannelos@planet.nl*

Secretaris

Mich van Wasbeek
Slijperijhof 24
4902 DJ Oosterhout
Tel. 0162-69 27 58
Email: *m.van.wasbeek@kpnmail.nl*

Vice-voorzitter

Matty Dekker-Kloosterman
Tel. 0162-42 26 97
Email: *mattydekker@hotmail.com*

Penningmeester

Rob van der Werf
Tel. 0162-85 65 00
Email: *rob.vanderwerf@ziggo.nl*

Bankrekening:

NL22RABO 013 95 80 719
t.g.v. PCOB afd. Oosterhout

Bestuursleden:

Ad Schiedon
Tel. 0162-43 25 22
Email: *a.schiedon@ziggo.nl*

Irma van der Ent
Tel. 0162-74 00 09
Email: *ivanderent@kpnmail.nl*

**Website van onze afdeling:
pcob.pgoosterhout.nl****Lay-out nieuwsbrief:**

Matty Dekker
Mich van Wasbeek

Contributie:**PCOB afd. Oosterhout**

€ 47,- voor leefverbanders
€ 30,- voor alleengaanden

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 30 november bij onze secretaris binnen te zijn

