

**April 2023**

afd. Oosterhout NB

## ***Feest***

Het valt ons de laatste jaren regelmatig op dat verjaardagen en mijlpalen in onze familie en vriendenkring minder uitbundig worden gevierd.

De tijd van kamers vol visite lijkt een beetje voorbij. Gezelschappen worden kleiner, er wordt vaker gekozen voor een feestje buitenshuis of het betreffende hoogtepunt gaat stilzwijgend voorbij. Natuurlijk heeft corona daarbij een rol gespeeld maar we merken ook dat iedereen - en dat geldt ook voor ons - ouder wordt. Je ziet op tegen de drukte, er vallen mensen weg en jonge mensen hebben hun eigen leven.

Vroeger kwamen er minstens 40 mensen op onze verjaardagen. In de eerste gemeente waar mijn man predikant was, zaten we zelfs vaak dik over de 100. We hadden destijds bedacht dat het leuk was om ook nog de kerkenraad en commissie van beheer met aanhang een avondje uit te nodigen. Dat werd ook eigenlijk wel een beetje van ons verwacht en betekende toen een huis vol. Ach we waren jong en dan zie je daar niet tegenop. En het was gezellig. Hoewel ik me nog wel een benauwd moment van de eerste keer herinner. Ik wilde mijn beste beentje voorzetten met zelfgebakken appeltaarten maar het bleek dat onze oven-timing toch niet helemaal correct was. De laatste taarten moesten nog 3/4 uur in de oven toen de eerste gasten om 7(!) uur al op de stoep stonden. Wij waren nog studenten-aanvangstijden gewend. Warme appeltaart is lekker maar deze was wel heel erg warm en ook niet helemaal gaar.

Ach voor alles is een tijd zou Prediker zeggen en een feestje met minder mensen is ook gezellig en ook zonder feestje kun je naar elkaar omzien. Maar het is wel belangrijk om stil te blijven staan bij hoogtepunten, in welke vorm dan ook. Daar word je rijker van, zeker als zo'n hoogtepunt samenvalt met een moeilijke periode. Dan is aandacht van mensen om je heen zo belangrijk.

De kerk is hierin een mooi voorbeeld. Hoogtepunten worden nooit overgeslagen en altijd gevierd ook al gaan daar dieptepunten aan vooraf. Zo

kijken we nu weer uit naar het Paasfeest. De lijdensstijd gaat aan het feest vooraf, maar wat is het geweldig wat we daarna kunnen vieren: Jezus is opgestaan! Daardoor kunnen we erop vertrouwen, dat het goed komt, wat er ook gebeurt. Vier uw vierdagen op welke manier dan ook! Ik wens u een gezegend Paasfeest

Hartelijke groeten Marianne Los, *voorzitter*

### *Persoonlijk nieuws*

Zoals u weet, ben ik aan het herstellen van een tweede rug operatie. Hoewel ik nog een lange weg te gaan heb, begin ik toch geleidelijk op te knappen. Ik hoop dan ook om tijdens de aprilbijeenkomst weer een uurtje in uw midden te zijn. Nogmaals dank voor al uw medeleven.

Groeten Marianne Los

### ***Van de bestuurstafel***

Op 7 maart hielden we onze gebruikelijke maandelijkse bestuursvergadering. We bespraken de bijgewoonde vergaderingen van de PCOB regio en twee vergaderingen van het OuderenPlatForm (OPF). Vermeldenswaardig is de komst van een nieuwe voorzitter voor het OPF: mevrouw Inge Boelens. Zij heeft zich aangemeld omdat zij belangstelling heeft voor deze post om zich in te zetten voor de ouderen in Oosterhout. Het OPF is blij dat hiermee het voorzitterschap weer wordt vervuld.

Verder werd de binnenkomst van de contributies besproken. Er is al een groot deel binnen. Heeft u uw contributie nog niet voldaan dan vragen wij dit z.s.m. te doen. Het bespaart onze penningmeester veel werk.

Verder werd het jaarprogramma besproken. Piet Guis lanceerde een leuk idee. Verderop in deze nieuwsbrief leest u er meer over. Tijdens onze laatste ontmoetingsmiddag heeft hij er al over verteld en diverse enthousiaste leden tekenden reeds in voor dit reisje.

De eetclub wordt voortaan als één van onze activiteiten aangemerkt en wordt maandelijks vermeld op de bladzijde activiteiten.

Mich van Wasbeek, *secretaris*

**Kopij voor de Nieuwsbrief van mei inleveren  
vóór 15 april bij [m.van.wasbeek@kpnmail.nl](mailto:m.van.wasbeek@kpnmail.nl)**



## **Busreisje Van Gogh – Zundert 14 september 2023**

In vervolg op de interessante lezing over het leven van Vincent van Gogh tijdens onze ledenmiddag in januari jl., door Kees Akkermans, willen we graag een middag-busreis maken om hetgeen ons is verteld, ook met eigen ogen te zien en te beleven.

Het betreft het vervoer per luxe touringcar Oosterhout-Zundert vice versa, en het bezoeken van het Van

Goghmuseum/-huis en het pittoreske Van Goghkerkje. Deze bezoeken zullen in 2 groepen plaatsvinden. In het museum kunt u gebruikmaken van een audiotour, terwijl in het kerkje u door de gids wordt gevraagd een kwis in te vullen.

De terugreis naar Oosterhout gaat door het prachtige natuurgebied “de Pannenhoeft”, waarbij wordt “aangelegd” bij het oudste café van Brabant; “Het Anker”. (Tijdens de ledenmiddag op 11 mei zal uitgebreid worden stilgestaan bij het natuurgebied “de Pannenhoeft”). Na een middag vol mooie ervaringen keren we terug bij de Beuk om ca. 17.00 uur. We vertrekken bij de Beuk om 13.00 uur.

Deze busreis is aangekondigd tijdens de ledenmiddag van 9 maart en er hebben zich al veel bezoekers aangemeld. Indien u graag meegaat, kunt u zich aanmelden bij Piet Guis, tel.nr. 06 - 53 60 70 23 of [p.guis239@gmail.com](mailto:p.guis239@gmail.com). Meld u snel aan, zodat we deze reis definitief kunnen gaan organiseren! De prijs voor deze reis is € 22,50 pp. (Museumkaarthouders krijgen € 7,50 korting). *Met groet, Piet Guis*

### **Hoog bezoek (uit de krant geknipt)**

In de beleving van mijn vijfjarige dochter Emma is alles mogelijk. Papa en mama konden alles maken, Sinterklaas zorgde ieder jaar weer voor cadeautjes en in een paleis woonden koningen en koninginnen, omringd door prinsen en prinsessen. Avond aan avond moesten we haar dan ook voorlezen uit haar sprookjesboek. Op een avond, tijdens het voorlezen, belde een collega van mijn man, Jan de Koning. Emma nam de telefoon op en de collega zei nietsvermoedend: „Met De Koning, is je vader thuis?” Mijn dochter liet de telefoon vallen en stotterde, „Pap, het is de koning”.

## ***De fietsvakantie 2023***

Het is weer gelukt om dit jaar een fietsvakantie te organiseren. En wel op ons vertrouwde en (betaalbare) adres. We gaan opnieuw naar:

**Hotel De Tipmast, in Bladel**

***en wel van 28 t/m 31 augustus.***

Ondanks alle prijsstijgingen om ons heen zijn de kosten voor deze fietsvakantie € 220,-- exclusief lunch en de drankjes.

De routes zullen dit jaar toch weer anders zijn dan in vorige edities.

Op zondag 27 augustus verwachten we jullie bagage op het adres Teilingen 5. Het tijdstip wordt later medegedeeld.

Als vaste gewoonte hebben we op 31 augustus ons slotdiner. Aanvang 18.00 uur en de locatie volgt nog.

### **Opgeven en betalen:**

Opgeven aan Josina en betalen van € 100,-- voor 1 mei. (de rest mag voor 1 augustus) aan:

Rekening nummer NL22 RABO 0139 5807 19,  
onder vermelding van FIETSVAKANTIE

Eventuele vragen; bel Josina tel.nr. 06 - 15 43 66 35

*Groet, Jan en Josina Blommers*

## ***Ontmoetingsmiddagen***

Elke 2<sup>e</sup> donderdag van de maand, *behalve in de maanden juni, juli en augustus*, is er een ontmoetingsmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de Beuk aan de Rulstraat. Vanaf 13.45 kunt u al terecht voor een kopje koffie of thee.

***13 april***

***Voordracht over het kerklied***

*De heer Eikelboom, musicus*

***11 mei***

***Activiteiten Brabants Landschap***

*De heer Schep*

## ***Wat is Pasen***

Een vraag waarop schrikbarend veel mensen het antwoord schuldig moeten blijven. Dat Pasen een christelijk feest is waarop wordt gevierd dat Jezus opstond uit de dood is bij de meesten onbekend. Zij kennen de paasdagen als het feest van de paashaas, paaseieren zoeken, vakantie vieren of genieten van een lekker lang weekend.

Dat er met het paasfeest een einde komt aan de vastentijd van 40 dagen die begint na het carnaval en eindigt zodra eerste paasdag aanbreekt, is inmiddels een achterhaalde traditie. Slechts een enkeling houdt zich daar nog aan.

### *Ben je vrij op tweede Paasdag?*

Tweede Paasdag valt ieder jaar op een maandag. Een dag waarop mensen normaal gesproken aan het werk moeten of naar school gaan. Maar omdat tweede Paasdag één van de nationale feestdagen in Nederland is, ben je waarschijnlijk vrij. De scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en ook hogescholen sluiten, net als veel overheidsinstanties, hun deuren. Het is echter niet een wettelijk vastgestelde vrije dag en omdat veel winkels en pretparken wel gewoon open zijn zullen er best veel mensen aan het werk moeten.

### *Historie en tradities met Pasen*



In Nederland is het traditie om de paasdag te starten met het beschilderen van eitjes en te genieten van een gezamenlijk paasontbijt. Ook zul je vast wel eens gezocht hebben naar eieren die waren verstopt door de paashaas. Veel kinderen vinden dat prachtig, vooral als het lekkere chocolade eieren zijn.

In het oosten van het land worden er veel paasvuren gestookt. Op dit moment de vraag of hiervoor vanwege de stikstof-uitstoot nog wel vergunning moet worden verleend.

De paashaas en de paaseieren komen voort uit het Germaanse Ostara-feest. Deze godin van de lente werd in het voorjaar vereerd door het offeren van eieren. Tegenwoordig kun je elke dag verse eitjes in de winkel kopen, maar lang geleden was dat wel anders. Toen werden er pas in het voorjaar rond Pasen weer eieren gelegd door de kippen.

Christenen hebben het offeren van eieren honderden jaren geleden al overgenomen van de Germanen door ze te beschilderen en als paasoffer in de kerk aan de pastoor aan te bieden. Waar de paashaas precies

vandaan komt is overigens niet helemaal bekend. Sommigen geloven dat de godin Ostara een vogeltje heeft omgetoverd in de paashaas, anderen beweren dat het juist een omgetoverde kip is.

Bron: Internet

Matty Dekker

*Onderstaand stukje naar aanleiding van presentatie 13 april a.s.*



### **De calvinist en zijn harmonium**

Andere tijden, andere zeden.

Was Calvijn tegen een orgel in de kerk en vernietigde de puritein Cromwell de orgels in Engeland, een kerkgebouw van Nederlandse protestanten is ondenkbaar zonder dit machtige instrument. En in de schaduw van de kerkorgelpijpen heeft zich met name bij de gereformeerde gezindte een bloeiende harmoniumcultuur ontwikkeld. Ook buiten het eigen erf dringen de klanken door.

Zo lezen we in *Overpeinzingen van een bramenzoeker (1923)*:

*\* de aartsengelen hadden hun gouden bazuinen, en Tubal Kaïn zijn ijzeren aambeeld en Pan had zijn dwarsfluit en Apollo zijn lier, de schaapherders hadden hun doedelzak, maar de calvinist heeft zijn harmonium, waaruit de snotverkouden stem der menschheid schijnt te jammeren om erbarming.\**

‘Het jammerhout,’ spot de wereld. Maar ‘onze ‘ mensen trekken zich niets daarvan aan. ‘s Zondags zet vader zich op de kruk voor het harmonium, plaatst zijn voeten op de trappers, slaat de muziekbundel open van Johannes de Heer en grijpt in de toetsen. De gewijde klanken dringen door tot op straat. Het hele gezin zingt rond het orgel, psalmen en andere geestelijke liederen.

In de huiskamer neemt het harmonium een ereplaats in. Het is het kostbaarste meubelstuk. Moeder zet het regelmatig in de was. Rond het huisorgel zijn de kleine luyden zichzelf.

Het zijn misschien geen mooie klanken, die het harmonium voortbrengt. Maar bij deze orgeltjes worden de stoere mannelijke calvinisten weer kinderen. De huiskamerorgeltjes beroeren tere snaren in het gemoed van de strijdbare gereformeerde. Weerloos geeft hij zich bij het orgel over aan zijn Heer. En dan wordt hij wonderlijk gelukkig.

‘Veilig in Jezus ‘armen.’

‘Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam.’

‘Blijf bij mij Heer.’

De harmoniumklanken verwarmen het hart van ‘onze mensen’. Thuis bij het orgel halen ze in, wat ze tekort zijn gekomen in een kerk, waarin soms het intellectuele regeert.

*Uit: Parade der Mannenbroeders – Prot. Leven in Nederland 1918 - 1938*

### **Nordic-walking**

We starten elke vrijdag om 14.00 uur bij:  
Brasserie Woods, Veekestraat 19, Oosterhout.  
Inlichtingen: Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98

### **Klaverjassen**

De Klaverjasclub speelt elke vrijdagavond in VCO, Houtduifstraat 2a.  
Inlichtingen: Ans de Vos, tel.nr. 06-45 43 63 76

### **Eetclub**

Incidenteel gaan we met elkaar uit eten in de omgeving van Oosterhout  
Inlichtingen en opgave aan: Josina Blommers, tel.nr. 0162-42 27 98

### **Leeskringen**

De PCOB heeft twee leeskringen, oftewel boekbesprekingsclubs. Leeskring 1 komt iedere eerste maandag van de maand bij elkaar in Theek5. Leeskring 2 komt iedere tweede maandag bij elkaar in gebouw de Beuk. Indien de maandag een feestdag is kan er anders worden besloten.  
Inlichtingen: Gerda Kersbergen, tel.nr. 0162-46 77 50

### **Fietsen**

Er wordt elke week op woensdagmiddag gefietst. Vertrek om 13.45 uur vanaf het Hertenkamp aan de Slotlaan.  
Inlichtingen: Jan en Josina Blommers, tel.nr. 0162 - 42 27 98

### **Jeu de Boules**

Iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur op de jeu de boules baan bij Oudenhove. Inlichtingen: Ditie Spleet, tel.nr. 0162 – 43 39 93.

### **Biljarten**

Iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.  
Inlichtingen: Piet Guis, tel.nr. 06 - 53 60 70 23

### **Creatieve ochtend**

Om de veertien dagen; op de tweede en de vierde dinsdagmorgen van de maand. Inlichtingen: Josina Blommers tel.nr. 0162 – 42 27 98 en Jenny Visser tel.nr. 0162 – 43 18 72

### **Lief en leed**

De vrijwilligers van de groep “Lief en leed” bezoeken leden, met een bloemetje of fruit bij een feestje of bij ziekte. Coördinator van deze groep is Greet van Wasbeek tel.nr. 0162 - 69 27 58. Mensen die bezoek wensen of weten dat iemand ziek is, kunnen dit bij haar melden.

**Voorzitter**

Marianne Los  
Tel. 0162-43 73 88  
Email: *mariannelos@planet.nl*

**Waarnemend-voorzitter**

Matty Dekker-Kloosterman  
Tel. 0162-42 26 97  
Email: *mattydekker@hotmail.com*

**Secretaris**

Mich van Wasbeek  
Slijperijhof 24  
4902 DJ Oosterhout  
Tel. 0162-69 27 58  
Email: *m.van.wasbeek@kpnmail.nl*

**Penningmeester**

Rob van der Werf  
Tel. 0162-85 65 00  
Email: *rob.vanderwerf@ziggo.nl*

**Bankrekening:**

**NL22RABO 013 95 80 719**  
t.g.v. PCOB afd. Oosterhout

**Bestuursleden:**

Ad Schiedon  
Tel. 0162-43 25 22  
Email: *a.schiedon@ziggo.nl*

Piet Guis  
Tel. 06-53 60 70 23  
Email: *p.guis239@gmail.com*

**Website van onze afdeling:  
pcob.pgoosterhout.nl****Cliënt ondersteuning:**

Bert Schuur  
Email: *bert.schuur@gmail.com*  
Tel. 0162-46 02 12 / 06-48 58 13 01

**Lay-out nieuwsbrief:**

Matty Dekker  
Mich van Wasbeek

**Contributie:**

**PCOB afd. Oosterhout**  
€ 47,- voor leefverbanders  
€ 30,- voor alleengaanden

*Opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 30 november bij onze secretaris binnen te zijn*







