

Nieuws- brief.



Februari 2024

afd. Oosterhout NB

Communicatie

Momenteel wordt in onze wijk glasvezel aangelegd. De werkers starten vroeg en gaan soms tot laat door. Het betekent de nodige overlast maar ach, de mensen moeten ook hun werk kunnen doen. En je moet ook ergens tegen kunnen.

Wel vervelend is, dat de herbestrating na het openbreken soms nogal te wensen overlaat. Onlangs struikelde ik bijna door een diepe en brede gleuf tussen twee was. Ik sprak een van vriendelijk naar me lands te spreken, evende het met gebaren. Er geknikt maar de volnog precies hetzelfde dwenen.

Tsja, dan kun je mismisschien wel onder leveren staat of valt communicatie.

En is dat niet een punt waarop het op veel plekken misgaat, elkaar niet verstaan?

Lukt het mede daarom vaak niet om dingen van de grond te krijgen. Soms versta je iemand letterlijk niet omdat je elkaars taal niet spreekt. Maar ook als je elkaars taal wel spreekt is er vaak miscommunicatie. Mensen luisteren niet naar elkaar, kunnen zich niet inleven in elkaar of - nog erger - verkondigen leugens. En waarom? Onbegrip, ego, eigen gewin, macht? Zo ontstaan de misverstanden en conflicten, dichtbij en ver weg.

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Om ons heen gebeurt er veel in de wereld. Vaak ver weg, maar soms ook dichtbij. Laten we vooral de goede dingen die er zijn koesteren. Wij hebben met elkaar



de werkers aan. Hij lachte maar bleek geen Nederlands als de anderen. Ik probeerde welwillend naar me gende dag was de situatie en waren de werkers ver-

schien nog zo hard werken, tijdsdruk, maar goed werk toch ook met een goede

een mooie vereniging hier in Oosterhout. Mensen proberen naar elkaar om te zien en we kunnen ontspanning en gezelligheid met elkaar ervaren. Laten we zorgen dat we elkaar blijven verstaan.

Veel om ons heen verandert. Ook binnen de PCOB zullen er landelijk dingen gaan veranderen. Hoe belangrijk is het dan om met elkaar in gesprek te blijven en te zorgen voor een goede communicatie. Uiteindelijk is niemand gediend met een Babylonische spraakverwarring zoals ooit vastgelegd in de Bijbel. Een verhaal waarbij de mens uitsluitend uit was op macht en eigen gewin en zich beter voelde dan Jahweh. Uiteindelijk leidde dat alleen maar tot onbegrip.

Hartelijke groeten Marianne Los, *voorzitter*

Ontmoetingsmiddag op 8 februari

De ontmoetingsmiddag van 8 februari zal een 2-ledige inhoud hebben. Voor de pauze wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden, terwijl na de pauze Piet Guis een presentatie houdt over zijn vrijwilligerswerk voor PUM in Afrika. De ledenvergadering is deze keer extra belangrijk vanwege de veranderde koers van de landelijke PCOB en de consequenties daarvan voor onze plaatselijke PCOB. Omdat Piet langere tijd actief is geweest in Afrika en vanwege zijn afscheid hiervan door het bereiken van de hiervoor gestelde leeftijdsgrens, zal hij op veler verzoek een beknopt gedeelte van zijn PUM/Afrika-presentatie deze middag met ons delen. PUM staat voor Project Uitzending Managers en is een vrijwilligersorganisatie (gesubsidieerd door Min. van Econ.Zaken en Ontwikkelingshulp) die oudere managers projectmatig inzet als expert/adviseur om hun kennis en ervaring wereldwijd in ontwikkelingslanden aan opkomende bedrijven in het MKB-segment over te brengen. U kunt uzelf inlezen op de website van PUM: www.pum.nl

Wij hopen weer op een goede opkomst deze middag.

Van de bestuurstafel

Onze vergadering op 8 januari stond al in het teken van de ALV op 8 februari. Immers het jaarverslag en de agenda moeten klaar. De cijfers over 2023 werden besproken. Ons hoofdthema was natuurlijk de fusie van de PCOB met de ANBO. Maandag 5 februari is daar een regionale vergadering over waar 4 bestuursleden naar toe gaan. Daar hopen zij meer duidelijkheid te krijgen over een aantal belangrijke thema's. Zoals de organisatie, financiën, contributies en dergelijke. Veel is nog onbekend, maar we hopen op de ALV u er meer over te kunnen vertellen. Op de vergadering van 8 februari nemen we na 12 jaar afscheid van

Programma Algemene Ledenvergadering 8 februari 2024

13.45 uur ontvangst PCOB-leden
14.00 uur Begroeting

Agenda Algemene Leden Vergadering PCOB

Afdeling Oosterhout, 8 februari 2024

1. Opening door Marianne Los
2. Herdenken overleden leden en C-moment
3. Notulen ALV 9 februari 2023
4. Financieel verslag over 2023 en begroting 2024 door Rob van der Werf
5. Verslag kascommissie door Ans de Vos.
6. Jaarverslag van het bestuur (*zie Nieuwsbrief februari 2024*)
7. Afscheid bestuurslid Matty Dekker-Kloosterman
8. Mededelingen en rondvraag
9. Sluiting van de vergadering.

Na de pauze : *Vrijwilligerswerk voor MKB bedrijven in ontwikkelingslanden door Piet Guis*

Wij raden u aan deze nieuwsbrief mee te nemen naar de vergadering. Dan heeft u de agenda en verdere informatie bij de hand.

Jaarverslag over 2023 van de PCOB Oosterhout

- Het bestuur bestond in 2023 uit 6 personen. Alle bestuursleden maakten dit jaar vol. Marianne sloot in april weer aan bij onze vergaderingen na een langdurig herstel van een rugprobleem. Matty en Mich namen haar rol over in de eerste 3 maanden van het jaar.
- Het bestuur werd in dit jaar weer terzijde gestaan door een 30 tal vrijwilligers die de organisatie van de activiteiten voor hun rekening namen.
- Zoals gebruikelijk werden ook dit jaar de jarige leden telefonisch gefeliciteerd. Dit wordt per toerbeurt door de bestuursleden gedaan.

- Het bestuur heeft dit jaar elf maal vergaderd bij de bestuursleden thuis.
- De regionale PCOB vergaderingen werden bezocht door Mich en later door Marianne.
- Ook de OPF-vergaderingen werden eerst bezocht door Mich en later door Marianne in gezelschap van Piet. Het OPF (Ouderen Platform Oosterhout) wilde in 2023 een nieuwe weg inslaan. De nieuwe voorzitter wil een OPF als vertegenwoordiging van alle ouderen in Oosterhout. Wij beraden ons over verder deelname aan de OPF.
- Per deze vergadering verlaat Matty ons bestuur. Dit betekent dat we als bestuur wel erg krap in ons jasje komen te zitten. Aanvulling in het bestuur is dan ook dringend nodig.
- De fusie tussen PCOB en de ANBO die per 1/1/2024 is ingegaan heeft de gemoederen stevig beziggehouden. Het bestuur en met name Marianne heeft meermalen kritische vragen gesteld aan de ledenraad en het bestuur van de PCOB. Een goede respons hebben wij echter niet gekregen.
- Financiën: Rob van der Werf onze penningmeester is tevreden over het verloop van 2023. Door ziekte kon Ad hem slechts ten dele assisteren. Het financiële plaatje over 2023 zal verder in deze vergadering nog aan bod komen. Tevens houdt Rob ook onze ledenadministratie bij. Het teruglopend aantal leden is het bestuur al enige tijd een bron van zorg.
Op 1 januari 2023 hadden we **238** leden (102 alleengaanden en 68 leefverbanders) Op 1 januari 2024 was dit **217** leden (93 alleengaanden en 62 leefverbanders).
- De Nieuwsbrief verschijnt 10 maal per jaar en werd samen met het magazine verspreid onder de leden. Kopij wordt verzorgd door Marianne, Matty, Piet en Mich. De inbreng van leden was afgelopen jaar minder dan we hadden gehoopt. Dus leden doe uw best! Het opmaken en laten drukken wordt verzorgd door Mich die de afgedrukte Nieuwsbrieven naar Jacob van Nes brengt die samen met 13 vrijwilligers zorgt voor de verspreiding. Jannet Bos gaat in zich 2024 inzetten om kopij te leveren.
- De ontmoetingsmiddagen waren op de tweede donderdag van de maand behalve in juni, juli en augustus. Deze middagen worden gelukkig weer druk bezocht. Matty en tegenwoordig Piet besteden veel tijd aan de organisatie ervan en het vinden van (betaalbare) sprekers. Ook hadden we in september een bijzondere middag. Piet had namelijk een busreis naar Zundert georganiseerd. Veel leden genoten daar van het van Goghmuseum en het van Gogh kerkje. Een uitje dat naar meer smaakte.

Zoals gewoonlijk hielden we in november een bedankuurtje voor alle vrijwilligers, waar we hen voor hun inzet bedankten onder het genot van een drankje en een hapje.

Activiteiten

Nordic Walking: Elke vrijdagmiddag om 14.00 uur wandelen we door de Vrachelse heide.

We hebben twee groepen, de een met een normaal tempo, de andere groep wat langzamer.

Na afloop hebben we een heerlijke nazit bij Brasserie Woods. We bestaan dit jaar alweer 18 jaar.

We hebben nu 15 leden en kunnen weer wat nieuwe leden gebruiken.

In november hebben we getrakteerd met hapjes verzorgd door Brasserie Woods. Was heerlijk.

We lopen elke week, en hebben dit jaar maar 1 maal af moeten lassen vanwege een storm.

Als Josina verhinderd is vervangen Ellis en Erna haar.

Klaverjassen: We zijn op 6 januari weer begonnen met 24 leden er waren 16 speelrondes. Op goede vrijdag is er niet gekaart. We hadden op 19 april ons jaarlijks gezamenlijk etentje bij Paradijs.

Op 28 april was onze laatste kaart avond van dat seizoen. We hebben toen 2 rondjes gespeeld onder het genot van een hapje en een drankje. De winnaars van dat seizoen waren: 1 Joke Groeneveld, 2 Hans Verheul, 3 Diny Huyg. We zijn na de zomerstop op 1 september weer begonnen. We spelen 16 rondes tot 26 april.

We werden op 1 december verrast door Sinterklaas en zijn pieten, iedereen genoot ervan. 15 december onze kerst drive; dan spelen we ook weer 2 rondes onder het genot van een hapje en een drankje er waren ook 3 kleine prijsjes voor de nummers 3-9-13, en een poedelprijs.

Op 5 januari 2024 gaan we weer starten. Er zijn dit jaar weer 2 mensen afgevallen, we hebben nu 22 leden. We kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken. We spelen op de locatie Houtduifstraat 2a, in Oosterhout. Informatie bij Ans de Vos.

Leeskringen:

Leeskring 1: heeft iedere maand een boek gelezen, dus twaalf totaal in 2023. Het aantal leden was vrij constant, maar de leden hebben besloten dat tien leden het maximale is dat de leeskring aankan. Ieder lid moet de kans krijgen haar/zijn mening te kunnen geven zonder enige vorm van tijdsdruk.

Het kiezen (een jaar vooruit) van de twaalf boeken is steeds weer een uitdaging om aan de smaak van ieder lid te kunnen voldoen.

Leeskring 2: De leeskring bestaat uit, Ally Bakker, Rini Bos, Jaap Har-kema, Katrie vd Leest, Hanneke van Oosten, Erna Tekke, Gerrie van Til, Jellie Verschuuren en Eke Vleer, net een goed aantal om een boek te bespreken. Met meerdere mensen wordt de bespreking al gauw on-overzichtelijk; dat betekent dat we voorlopig vol zitten.

We komen bij elkaar de tweede maandag van de maand in de Beuk om het gelezen boek te bespreken. De boeken worden geleverd door Theek5 en Gerrie (en Heerke) van Til zorgen voor verspreiding van de boeken op maandagochtend en inname van de gelezen boeken.

De boeken worden besproken aan de hand van de bijgeleverde Alge-mene vragen voor leesclubs. Dit levert vaak hele mooie gesprekken op en natuurlijk wordt er ook wel gelachen. Tot slot geven we het boek een cijfer. Een greep uit de gelezen boeken: Zwarte Schuur van Oek de Jong, Het huis van de moskee van Kader Abdolah, De heks van Limbricht van Susan Smit, Gouden jaren van Annegreet van Bergen, Het zoutpad van Raynor Winn en nog enkele andere boeken. Boven-staande boeken werden meestal positief beoordeeld.

De huur voor de Beuk betalen we zelf door per half jaar een vast be-drag in te leggen op een aparte rekening die door Erna beheerd wordt. De lezers die koffie drinken rekenen dit contant af bij Erna die er dan weer voor zorgt dat dit bij Jacob van Nes, penningmeester van de Beuk, terecht komt.

Fietsen: Onder leiding van Jan en Josina wordt er iedere woensdag-middag gefietst. Zij bezochten 9x Tuincentrum Oosterhout vanwege het slechte weer en 1x met storm. De laatste woensdag van het jaar hebben we ook niet gefietst. We hebben dit jaar 1115 km gefietst, meestal zo'n 25 à 30 km per middag. Dit jaar in 2023 hebben we in totaal 7 fietsdagen gehad. Te weten naar Chaam, Biesbosch, Etten Leur, Moerdijk, Zundert, Loonse en Drunense duinen en het Markdal, met in totaal 478 km.

De Fietsvakantie was dit jaar weer in Bladel met 13 deelnemers. We hebben daar 300 km gefietst. Dit jaar hadden we verschillende weerty-pes. Toch nog al wat regen, maar ook de zon. Maar dat mag de pret niet drukken, het was er gezellig.

Men heeft gevraagd hoe lang bestaat de fietsclub. Volgens mij is de fietsclub 1990 of 1991 gestart. De fietsvakanties zijn begonnen in 1994 in Zutphen via de Politie-school. In 1996 is Evert Meijer zelf gaan orga-niseren met de fietsvakantie in Winterswijk.

Ikzelf ben begonnen in 2000 met het fietsen en in 2001 met de fietsva-kantie. In 2005 ben ik zachtjes aan mee gaan helpen. En in 2013 ben ik voor het eerst samen met Jan begonnen met alles en dus ook de fietsvakantie. Met andere woorden ik draai dit jaar 10 jaar mee. Jan en Josina

Jeu de boules: Onder leiding van Ditie Spleet wordt er iedere woensdag morgen gebouled op de banen bij Oudenhove. Indien de banen onbespeelbaar zijn door regen of sneeuw wordt volstaan om met elkaar uitgebreid koffie te drinken in de huiskamer van Oudenhove. Vermeldenswaardig zijn de traktaties vanuit de “huiskamer” bij feestelijke gelegenheden. Het maximum aantal deelnemers wat de banen qua capaciteit aankunnen is 18 spelers. Ook dit jaar was er weer een gezamenlijke lunch, waarbij Ditie verrast werd door een mooi boeket bloemen.

Biljart groep: De biljartgroep werd begin dit jaar uitgebreid door de komst van Frans Schuller. Hij was een aanwinst voor de groep. Hij bracht ook wedstrijdervaring van vroeger in, waar wij wel van leerden. Helaas is Frans in december vrij plotseling overleden. Wij gaan hem missen, vooral vanwege zijn aimabele persoonlijkheid. Verder biljarten wij, Arie van Dijk, Bert Schuur, Wim Boekholt en ik nog steeds op de woensdagavonden in het biljartcentrum 't Hartje van 19.00-21.30 uur. Versterking/uitbreiding van de groep zou zeer welkom zijn, al was het al om de gezelligheid nog verder te vergroten!. U kunt zich aanmelden om een kennismakingsavond mee te maken, bij: Piet Guis.

Crea groep: We zijn met 16 personen die 2x maand bij elkaar komen in de Beuk. We bestonden in september 12 jaar, maar hebben dat in maart gevierd omdat we ons 10 jarig jubileum niet konden vieren wegens corona. Ieder knutselt voor zich zelf, maar we staan ook op de voorjaarsmarkt en kerstmarkt. Dat geld komt ten goede aan de ZWO, we halen toch behoorlijk wat op, fijn.

Dit jaar hebben we van 1 persoon afscheid moeten nemen, waar we veel verdriet van hadden. Maar ook hadden we mooie dingen. Iemand van onze groep werd 90 jaar en dat hebben we fijn gevierd. Tevens hadden we 2 echtparen die 60 en 65 getrouwd waren. En ook dat hebben we uitbundig gevierd, we hebben ze letterlijk in de bloemen gezet. Ook hebben we weer de attenties verzorgd die tijdens de Advent viering werden uitgedeeld. Omdat dat toch een heel werk was hebben we de week erna onszelf op iets lekkers getrakteerd.

Eetclub: De eetclub is dit jaar drie maal op stap geweest. We doen dit alleen in de winter maanden.

We hebben geluncht bij de Jacobshoeve en in de Abtshoeve. Deze etentjes zijn erg gezellig. Het maximum aantal deelnemers wordt aangegeven door de restaurants waar we eten. Meest is dat rond de 30 personen. We hopen dat we volgende jaar weer verder kunnen gaan. De organisatie is in handen van Josina.

Lief en leed groep: De leden van deze groep zijn het jaar actief in het bezoeken van leden. Dit kan een vrolijke oorzaak hebben zoals meer-

jarige huwelijks feesten maar ook bij de minder plezierige gebeurtenissen als ziekte en overlijden. Er worden veel kaarten gestuurd en een bezoekje gaat gepaard met een bloemetje of iets lekkers.

Het bestuur van onze afdeling wordt maandelijks op de hoogte gebracht van deze gebeurtenissen. Dikwijls schrikken we van de lijst. Maar we zijn dankbaar dat er zo goed wordt omgezien naar leden die een steuntje goed kunnen gebruiken.

Het jaar 2023 was een bewogen jaar. We zijn dankbaar dat onze voorzitter weer in ons midden is.

De leden blijven enthousiast onze activiteiten en ontmoetingsmiddagen bezoeken. Dat zorgt voor veel contact en gezelligheid. Daarom de oproep: kijk wie u eventueel lid kunt maken en mee wil laten genieten van onze mogelijkheden.

Allen die zich inzetten of hebben ingezet voor onze PCOB afdeling hartelijk dank.

10 januari 2024

Namens het bestuur, Mich van Wasbeek, secretaris

**Kopij voor de Nieuwsbrief van maart 2024
inleveren vóór 15 februari bij m.van.wasbeek@kpnmail.nl**

PCOB Adventsviering in december

Op donderdag 14 december 2023 kwamen we met zijn allen bij elkaar voor de Adventsviering van de PCOB. De Beuk was mooi versierd en er stond een mooie kerstboom. Het thema van deze middag was licht. Marianne verzorgde de opening. We zongen met zijn allen wat liederen en de kinderen van de Menorah verblijdden ons met een kerstspel. Hierin zaten ook bekende liederen die makkelijk meezongen. Hierna las Matty een gedicht voor en hadden we pauze met koffie/thee met daarbij een stuk kerstbrood met spijs. Na de pauze presenteerde Piet de leuke kerstquiz die door hem zelf in elkaar gezet was. Marianne deed de afsluiting en we sloten af met een glaasje glühwein of een sinaasappelsapje. Bij het weggaan kregen we nog een kerstpresentje dat door de dames van de creagroep in elkaar gezet was. Een glazen pot met daar in een lichtje en een kerstlandschapje of iets dergelijks en een kaartje met een mooie spreuk er aan. Al met al een mooi programma en een geslaagde middag.

Jannet Bos

Even voorstellen

Hallo allemaal. Ik ben Jannet Bos en woon bijna 5 jaar in Oosterhout met mijn man en jongste dochter. Ik heb altijd 'aan het bed' gewerkt in de zorg. Sinds ongeveer 2 jaar ben ik lid van de PCOB. De tweede donderdag van de maand is er (bijna) altijd een bijeenkomst van de PCOB in de Beuk. Ik ben bijna altijd aanwezig en ga vanaf heden een kort verslagje maken van deze middagen. Daarnaast schrijf ik nog een stukje voor de gezelligheid of ter overdenking. Hier onder een stukje wat gewoon aardig is.

Pas geleden kreeg ik van een vriendin de tip om tenensokken te kopen zodat je geen blaren loopt. Het zijn van die sokken waar de tenen niet gezellig bij elkaar zitten maar allemaal los zoals bij handschoenen je vingers. Na een nutteloze speurtocht door Oosterhout besloot ik om ze maar online te kopen. Ik bestelde 2 paar sokken om uit te proberen of het wat was. Netjes al mijn gegevens op de site ingevuld en de sokken zouden naar mij worden opgestuurd en ik kreeg een track en trace zoals vaak tegenwoordig. Ik even kijken wanneer ik de sokken kon verwachten. Tot mijn schrik zag ik bij het afleveradres een postcode staan die niet klopte. (Post wordt op postcode gesorteerd bij mijn weten en later werd dat ook bevestigd door het versturende bedrijf). Mijn postcode eindigt op HP en volgens de track en trace moest dat PK zijn. Ik het bedrijf een berichtje gestuurd dat de postcode niet klopt en of ze daar nog wat mee konden. Ik kreeg een mail terug dat zij niet begrepen waar ik het over had want zij zagen wel de goede postcode. Ik nog een foto van mijn beeldscherm gestuurd met wat ik zag. Zowel zij als ik snapte niet waar de niet kloppende postcode vandaan kwam. Na een paar uur kreeg ik onderstaande mail van het bedrijf waar ik de sokken gekocht had.

Hoi,

Ik weet het. Je hebt iets van Google Translate aanstaan in je browser.

HP is horsepower.

PK is paardenkracht.

Google vertaalt dat 😂

Geen zorgen dus, alles klopt, maar je browser doet gekke dingen met Nederlands/Engels.

Ontmoetingsmiddag op 11 Januari

De opening rond 14 uur werd verzorgd door Marianne Los. Ze las een gedicht voor van de site Petrus in het Land. Ze vroeg iedereen om in

februari allemaal te komen. Dan is de algemene ledenvergadering en er komt dan wat info over het samengaan van de PCOB met de ANBO. Hierna kwam Jan Gerd Heetderks aan het woord. Hij is (nog een half jaar) het hoofd van de Protestantse Gevangenispredikanten. Hij heeft een lange staat van dienst. Hij is o.a. predikant in Oosterhout geweest. In Nederland is er recht op Godsdienst uitoefening. De gevangenen mogen de gevangenis niet uit en daarom moet de Nederlandse regering de gelegenheid bieden binnen de gevangenis dat te kunnen doen. In Nederland zijn er 8 richtingen waarin dat kan.

Na de inleiding keken we een filmpje over religie in de gevangenis.

Hierna kwam er nog het een en ander over het type mensen die gevangenen zitten, hun normen, waarden, achtergrond en hun omgeving. Beetje over de slachtoffers. Hiërarchie in de gevangenis onder gestraften.

De Engelen van de gevangenis zijn de vrijwilligers in de gevangenis die komen om b.v. een kerkdienst in goede banen te leiden. Ze komen vrijwillig, hoeven er niet te komen maar zijn er toch. Een geestelijk begeleider in de gevangenis komt met veel vragen van goed en slecht in aanraking maar geeft er zelf geen oordeel over.

Marianne sloot de middag af met een bedankje richting Jan Gerd Heetderks. <https://justitiepastoraat.nl/> is een interessante site voor wie meer wil weten.

Jan-

net Bos

Ontmoetingsmiddagen

Elke 2^e donderdag van de maand, behalve in de maanden juni, juli en augustus, is er een ontmoetingsmiddag van 14.00 – 16.00 uur in de Beuk aan de Rulstraat. Vanaf 13.45 uur kunt u al terecht voor een kopje koffie of thee.

- 8 februari** ***Algemene Leden Vergadering (ALV)***
na de pauze: vrijwilligers werk voor MKB bedrijven in ontwikkelingslanden door Piet Guis
- 14 maart** ***Lezing over architectuur in Rome***
door de heer Hans van Reven
- 11 april** ***Omgaan met medicijnen***
door mevrouw Marion de Zwart,
apotheker Amphia Oosterhout

Activiteiten (contactpersoon namens het bestuur Piet Guis)

Nordic-Walking

We starten elke vrijdag om 14.00 uur bij:
Brasserie Woods, Veekestraat 19, Oosterhout.
Inlichtingen: Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98

Klaverjassen

De Klaverjasclub speelt elke vrijdagavond in VCO, Houtduifstraat 2a.
Inlichtingen: Ans de Vos, tel.nr. 06-45 43 63 76

Eetclub

Incidenteel gaan we met elkaar uit eten in de omgeving van Oosterhout

Inlichtingen en opgave aan: Josina Blommers, tel.nr. 0162-42 27 98

Leeskringen

De PCOB heeft twee boekbesprekingsclubs. Leeskring 1 komt iedere eerste maandag van de maand bij elkaar in Theek5. Leeskring 2 komt iedere tweede maandag bij elkaar in gebouw de Beuk.

Inlichtingen: *Leeskring 1*: Gerda Kersbergen, tel.nr. 0162-46 77 50,

Leeskring 2: Erna Tekke, tel.nr. 0162 - 45 98 13

Fietsen

Er wordt elke week op woensdagmiddag gefietst. Vertrek om 13.45 uur vanaf het Hertenkamp aan de Slotlaan.

Inlichtingen: Jan en Josina Blommers, tel.nr. 0162 - 42 27 98

Jeu de Boules

Iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur op de jeu de boules baan bij Oudenhove. Inlichtingen: Ditie Spleet, tel.nr. 0162 – 43 39 93.

Biljarten

Iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.

Inlichtingen: Piet Guis, tel.nr. 06 - 53 60 70 23

Creatieve ochtend

Om de veertien dagen; op de tweede en de vierde dinsdagmorgen van de maand. Inlichtingen: Josina Blommers tel.nr. 0162 – 42 27 98 en Jenny Visser tel.nr. 0162 – 43 18 72

Lief en leed

De vrijwilligers van de groep “Lief en leed” bezoeken leden, met een bloemetje of fruit bij een feestje of bij ziekte. Coördinator van deze groep is Greet van Wasbeek tel.nr. 0162 - 69 27 58. Mensen die bezoek wensen of weten dat iemand ziek is, kunnen dit bij haar melden