

December 2023 – januari 2024

afd. Oosterhout NB

Lichtpuntjes

Langzaam maar zeker verschijnen ze weer in deze maanden voor kerst. Lampjes en lichtjes buiten en binnen. Het lijkt wel of het steeds overdadiger wordt. Soms verrijzen er zelfs complete “kerstdorpen”.



Vroeger was dat niet. In mijn jeugd was er nauwelijks sprake van feestverlichting buiten en had lang niet iedereen een kerstboom. Ik weet nog dat wij in de zestiger jaren als eersten in de straat een meerpuntige brandende kerstster voor het raam hadden hangen. Zelfgemaakt door mijn vader van doorzichtig papier en karton. Hij was handig. Voorbijgangers bleven soms stil staan om ernaar te kijken.

Ik vraag me wel eens af hoe het komt, de behoefte aan (uitbundige) lichtversieringen. Natuurlijk zullen welvaart en commercie een belangrijke rol spelen. Maar het heeft toch ook iets van zorgen voor licht en gezelligheid in deze tijd van het jaar waarin het buiten alleen maar donkerder wordt en het nieuws steeds somberder.

Verlangen we niet allemaal naar lichtpuntjes, letterlijk en figuurlijk?

Het kerstfeest nadert. Voor veel mensen uitsluitend een feest van gezelligheid en samen zijn. Op zich is daar niets verkeerd aan, maar het is wel kaal ondanks alle aandacht die eraan wordt besteed. Jammer dat zo vaak vergeten wordt waar het wezenlijk om gaat met Kerst, de geboorte van het Kerstkind. Want als er één Lichtpunt is in deze tijd, is het wel Zijn komst.

Toen Hij werd geboren was het ook geen koek en ei in de wereld. En wanneer is het dat eigenlijk wel? Maar Jozef en Maria zagen het, de herders zagen het, de wijzen uit het Oosten zagen het en later nog zovelen. Hij brengt het echte Licht, nog steeds. Ik ben ervan overtuigd dat

je in het leven geleid wordt. Naast dat je natuurlijk ook eigen verantwoordelijkheid hebt.

Iedereen maakt op enig moment moeilijke tijden door. Dan is het zo fijn als je, je vast kunt houden aan hoop en dat het lukt om lichtpuntjes te blijven zien. En dan niet in de vorm van feestverlichting. Die ene goede uitslag, een uitgestoken hand, een beetje aandacht.....En als er helemaal geen hoop meer is, weten we ook dat het goedkomt. We kunnen nog zoveel lampjes aansteken maar het echte Licht mogen we voelen met Kerst.

Ik wens u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe met veel Licht en uiteraard ook gezelligheid

Marianne Los, *voorzitter*

Van de bestuurstafel

Op de vergadering in november was er veel onvrede over de houding van het bestuur van de PCOB naar onze afdeling. Marianne heeft diverse malen middels een mail vragen gesteld over het samengaan met de ANBO. De antwoorden die we daarop ontvingen waren teleurstellend. Ook de manier waarop het afscheid van KBO-PCOB gevierd gaat worden wekte bij ons de nodige wrevel op. Ook de aankondiging dat het PCOB magazine volgend jaar op onregelmatige tijden gaat verschijnen en niet synchroon aan het verschijnen van onze Nieuwsbrief krijgt van ons niet de schoonheidsprijs. Conclusie: wij zijn niet tevreden hoe er met de leden wordt omgegaan.

Verder zijn er gesprekken met de OPF om eventueel weer zitting te nemen in dat overleg. Daar zijn we nog niet uit omdat de nieuwe werkwijze naar onze mening het belang van onze leden niet dekt.

De financiën werden door Rob toegelicht. 2023 wordt vermoedelijk afgesloten met een klein positief resultaat. Hoe het in 2024 gaat lopen blijft voor een deel gissen. Wat zijn de gevolgen van het samengaan met de ANBO. Hopelijk kunnen we u daar op de ALV in februari meer over vertellen.

Tenslotte hebben we het vrijwilligers uurtje georganiseerd. En de opzet van de kerstviering besproken.

Mich van Wasbeek, *secretaris*

Kopij voor de Nieuwsbrief van februari 2024
Inleveren vóór 15 januari bij m.van.wasbeek@kpnmail.nl

Crea dames op de ZWO kerstmarkt

Op 9 en 10 december wordt de jaarlijkse kerstmarkt gehouden van de ZWO. Zoals gewoonlijk in de Beuk. Onze crea groep is ook weer aanwezig om belangeloos hun creaties aan de man te brengen voor het goede doel, dat door de ZWO wordt bepaald. Zij hopen weer veel PCOB leden aan hun stand te mogen begroeten.

Advent- en Kerstmiddag 14 december

De traditionele Advent- en Kerstmiddag van de PCOB zal dit jaar op 14 december om 14.00 uur worden gehouden in de Beuk. In afwijking van het gebruik van de laatste jaren om eerst een viering in de kerk te houden, heeft het bestuur gemeend om eens een wat ander, gevarieerd programma aan te bieden in onze gebruikelijke donderdagmiddagruimte, de Beuk. Met een enthousiast werkgroepje wordt het programma inhoudelijk voorbereid.

Het thema van de middag is "LICHT".

Het programma wordt gekenmerkt door een drietal accenten: 1. **diepgang**; 2. **jeugd** en 3. **ontspanning** waarbij een en ander wordt afgewisseld met samenzang van enkele advents- en kerstliederen. Het belooft een afwisselende middag te worden in een gezellige kerstsfeer.



U wordt getraakteerd op lekkernijen en na afloop drinken we met elkaar een gezellig glas glühwein. Deze middag wordt u kosteloos aangeboden, waarbij u de gelegenheid hebt om een donatie te doen in de collectebus. Uw nieuwsgierigheid zal inmiddels geprikkeld zijn, dus kom en vier deze advent- kerstmiddag met ons mee! Tot 14 december!

Goede Kerstdagen en een Voorspoedig 2024!

Piet Guis



Twee jubilarissen in onze kring; te weten

Mw. Rineke Siderius - 1 december 2023 30 jaar lid

Mw. Betty Boon - 1 januari 2024 30 jaar lid

Gefeliciteerd dames en dank voor steun en betrokkenheid.

Ontmoetingsmiddagen

Elke 2^e donderdag van de maand, behalve in de maanden juni, juli en augustus, is er een ontmoetingsmiddag van 14.00 – 16.00 uur in de Beuk aan de Rulstraat. Vanaf 13.45 uur kunt u al terecht voor een kopje koffie of thee.

14 december ***Kerstmiddag in De Beuk***

11 januari 2024 ***Geestelijke verzorging gevangeniswezen***
Jan-Gerd Heetderks,
hoofd Protestantse Gevangenispredikanten

8 februari ***Algemene Leden Vergadering (ALV)***
na de pauze: vrijwilligers werk voor MBK bedrijven
in ontwikkelingslanden door Piet Guis

Hierbij een berichtje van leeskring 1

Leeskring 1, bestaande uit negen dames en een heer, die op de eerste maandagochtend van de maand samenkomen om het boek van die maand te bespreken. Buiten deze tien leden heeft de leeskring ook nog twee ex-leden die vanaf de zijlijn “meeleven”, helaas omdat deze twee dames niet meer naar de sessies kunnen komen.

Het aantal leden is bepaald op maximaal tien omdat anders niet iedereen aan het woord kan komen, terwijl het juist de bedoeling is dat iedereen haar/zijn “zegje” kan doen.



Tot voor kort waren de boekbesprekingen bij Jani thuis, maar afgelopen jaar is besloten dat op een andere locatie te doen, bij anderen thuis of De Beuk, totdat bleek dat in de “Biep” ook ruimte kon worden gecreëerd voor de boekbesprekingen waar de club graag gebruik van maakt.

Eens in het jaar gaat men samen naar een restaurant, gewoon om even ergens anders te zijn en in een andere ambiance, dus maandag 6 november op naar Knus&Cosy. De lunchkaart was voor Elk wat Wils en het eten zag er niet alleen goed uit, het was ook lekker. Het is jammer dat de volgende lunch pas over twaalf maanden is.

Jennie Visser

KERST- NIEUWJAARWENS

Voor 2024 wensen wij ieder de rijke eenvoud van de kersttijd toe.
Nu en dan een engel: met een woord van bemoediging, met een perspectief van hoop.

Nu en dan een herder: met de warmte van de eenvoud, met de taal van de harde werkelijkheid.

Nu en dan een vreemdeling: met een wereldwijde blik, met wijsheid uit andere culturen.

Nu en dan een ster: houvast in tijden van verwarring, licht in de donkere tunnel.

Nu en dan een stal: om te schuilen tegen tegenwind, tegen verkillig.

Nu en dan wat stro of hooi: om uit te rusten, om te herstellen.

Nu en dan een kind: om onze kwetsbaarheid niet te vergeten.

Nu en dan zoals Maria en Jozef: zorg om de ander.

Trouwe zorg, zorg tot in de moeilijkste momenten.

Nu en dan het geschenk van de vriendschap en de zaligheid van het feest, van brood en wijn op tafel.

Zo wordt onze inzet herboren, zo blijft het komende jaar altijd weer nieuw.

Jean-Paul Vermassen



Legende van de Kerstster



Het plantje dat wij in een potje meene-
men bij de bloemisterij of de super-
markt, groeit inheems in grote delen van
Mexico. Daar zijn het enorme struiken
tot soms wel vier meter hoog. Een Duits-
Amerikaanse plantenkweker bracht de
struik terug tot een handzaam formaat
en zorgde er en passant voor dat de op-
vallend rode bladeren zo opvallend mo-
gelijk rood, roze of wit zijn.

Het verhaal gaat dat een arm kind graag een kerstcadeau wilde geven
aan het kindeke Jezus. Omdat het gehoord had dat een bescheiden ca-
cadeau ook gewaardeerd zou worden, plukte het een bosje onkruid in de
berm waar het een klein boeketje van maakte. In de kerk zou het boe-
ketje tot bloei zijn gekomen met prachtige rode en groene bloemen; een
kerstwonder. De bloem kreeg de Mexicaanse naam Flores de Noche
Buena (Bloem van de Mooie Nacht).

De opvallend gekleurde bladeren zijn niet de eigenlijke bloem. Dit zijn
de schutbladeren. De eigenlijke bloempjes zijn veel kleiner en geel. De
gekleurde bladeren zijn bedoeld om insecten aan te trekken die voor de
bestuiving zorg kunnen dragen. En met bladeren als deze moet het zelfs
het meest bijziende insect lukken om de bloemen te vinden.

Qua verzorging is de kerstster een juffertje. Niet teveel water, maar de
worteltjes willen wel graag eens per week in lauwwarm water onderge-
dempeld worden. Verder staat de kerstster graag op een zonnig plekje.
De tuinliefhebber met écht groene vingers, die er al jaren in slaagt de
kerstboom-met-kluit met succes in de tuin te plaatsen, zou het ook eens
kunnen proberen met de kerstster. Bij voorkeur in een pot met potgrond
en kokosvezel, eventueel met een emmertje erop. Succes!

Matty Dekker-Kloosterman



Nordic-Walking

We starten elke vrijdag om 14.00 uur bij:
Brasserie Woods, Veekestraat 19, Oosterhout.
Inlichtingen: Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98

Klaverjassen

De Klaverjasclub speelt elke vrijdagavond in VCO, Houtduifstraat 2a.
Inlichtingen: Ans de Vos, tel.nr. 06-45 43 63 76

Eetclub

Incidenteel gaan we met elkaar uit eten in de omgeving van Oosterhout
Inlichtingen en opgave aan: Josina Blommers, tel.nr. 0162-42 27 98

Leeskringen

De PCOB heeft twee leeskringen, oftewel boekbesprekingsclubs. Leeskring 1 komt iedere eerste maandag van de maand bij elkaar in Theek5. Leeskring 2 komt iedere tweede maandag bij elkaar in gebouw de Beuk. Indien de maandag een feestdag is kan er anders worden besloten.
Inlichtingen: Gerda Kersbergen, tel.nr. 0162-46 77 50

Fietsen

Er wordt elke week op woensdagmiddag gefietst. Vertrek om 13.45 uur vanaf het Hertenkamp aan de Slotlaan.
Inlichtingen: Jan en Josina Blommers, tel.nr. 0162 - 42 27 98

Jeu de Boules

Iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur op de jeu de boules baan bij Oudenhove. Inlichtingen: Ditie Spleet, tel.nr. 0162 – 43 39 93.

Biljarten

Iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.
Inlichtingen: Piet Guis, tel.nr. 06 - 53 60 70 23

Creatieve ochtend

Om de veertien dagen; op de tweede en de vierde dinsdagmorgen van de maand. Inlichtingen: Josina Blommers tel.nr. 0162 – 42 27 98 en Jenny Visser tel.nr. 0162 – 43 18 72

Lief en leed

De vrijwilligers van de groep “Lief en leed” bezoeken leden, met een bloemetje of fruit bij een feestje of bij ziekte. Coördinator van deze groep is Greet van Wasbeek tel.nr. 0162 - 69 27 58. Mensen die bezoek wensen of weten dat iemand ziek is, kunnen dit bij haar melden.

Voorzitter

Marianne Los
Tel. 0162-43 73 88
Email: *mariannelos@planet.nl*

Waarnemend-voorzitter

Matty Dekker-Kloosterman
Tel. 0162-42 26 97
Email: *mattydekker@hotmail.com*

Secretaris

Mich van Wasbeek
Slijperijhof 24
4902 DJ Oosterhout
Tel. 0162-69 27 58
Email: *m.van.wasbeek@kpnmail.nl*

Penningmeester

Rob van der Werf
Tel. 0162-85 65 00
Email: *rob.vanderwerf@ziggo.nl*

Bankrekening:

NL22RABO 013 95 80 719
t.g.v. PCOB afd. Oosterhout

Bestuursleden:

Ad Schiedon
Tel. 0162-43 25 22
Email: *a.schiedon@ziggo.nl*

Piet Guis
Tel. 06-53 60 70 23
Email: *p.guis239@gmail.com*

**Website van onze afdeling:
pcob.pgoosterhout.nl****Cliënt ondersteuning:**

Bert Schuur
Email: *bert.schuur@gmail.com*
Tel. 0162-46 02 12 / 06-48 58 13 01

Lay-out nieuwsbrief:

Matty Dekker
Mich van Wasbeek

Contributie:

PCOB afd. Oosterhout
€ 47,- voor leefverbanders
€ 30,- voor alleengaanden

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 30 november bij onze secretaris binnen te zijn

