

Maart 2024

afd. Oosterhout NB

Leeg

Heeft u wel eens met de auto met een lege accu gestaan? Een aparte gewaarwording want je auto doet ineens helemaal niets meer.

Uiteraard is het mij ook wel een paar keer overkomen. Een van die keren vergeet ik nooit meer.

Jaren geleden kwam ik met mijn oude vader naast mij in zijn auto op de A27 in een behoorlijke file terecht. We stonden lange tijd stil op de middenbaan. Ik reed en omdat het lang duurde zette ik de motor uit.

Toen het verkeer weer begon te rijden en ik wilde starten, u raadt het al: Niets! Lege accu. Links en rechts reden auto's voorbij en achter ons een luid getoeter. Ik kreeg het behoorlijk benauwd en wilde net de gevarendriehoek maar uit gaan zetten toen het wonder gebeurde. De chauffeur van een achteropkomende vrachtwagen zette zijn auto dwars op de weg achter ons zodat er niemand meer door kon. Hij vroeg mijn vader uit te stappen en begeleidde hem naar



de vluchtstrook. Vervolgens duwde hij mij met auto en al er achteraan en zei: "Ik zou de wegenwacht maar bellen." Voor ik hem uitvoerig kon bedanken was hij alweer ingestapt en reed hij weg! Geweldig!

Ik dacht aan dit voorval toen ik onlangs iets las over lege accu's maar dan in een heel andere context. Het ging erover dat veel mensen, zowel jong als oud het gevoel hebben dat hun accu leeg is. Ze voelen zich moe en opgebrand. Vaak omdat er zoveel op hen afkomt, er veel is om te verwerken of omdat ze het gevoel hebben altijd "aan" te moeten staan. Het klopt dat we in een hectische wereld leven. Er komt ongevroegd van alles binnen waardoor we ons nooit hoeven te vervelen. En

dat blijkt nu juist goed te zijn, vervelen. Vervelen geeft rust, ordent gedachten en bevordert creativiteit en concentratie. Kortom, de accu kan weer bijladen.

Vervelen is niet moeilijk. Gewoon een beetje lummelen, lanterfanten en wat voor je uit staren. Toen ik vorig jaar langdurig plat moest liggen, heb ik mij best wel eens verveeld. Soms was er weinig anders mogelijk dan naar buiten kijken of naar het plafond. Toch heb ik dat niet als vervelend ervaren. Je wordt je meer bewust van dingen. Ik zag de bloemen aan de bomen komen en de wolken in de lucht. En dat gaf rust. En het hielp om te beseffen dat er heel veel nog wel was. Alleen al hoe gezegend ik was om in een land als Nederland te wonen. Bijna nergens is de zorg zo goed geregeld als hier, ook al wordt er veel gemopperd.

De accu van de auto moest destijds vervangen worden. Maar gelukkig lukt het ook vaak om deze weer op te laden. Ik wens u allemaal een volle accu toe. Letterlijk en figuurlijk.

Hartelijke groeten, Marianne Los, *voorzitter*

Contributie 2024

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een verzoek om de contributie voor 2024 binnenkort te betalen, die ook dit jaar niet wordt verhoogd.

Wilt u de contributie, € 30,-- voor alleengaanden en € 47,-- voor het partnerlidmaatschap, vóór uiterlijk 1 mei betalen? Dan kunnen wij de afdracht aan de landelijke ANBO-PCOB ook op tijd overmaken!

Zo vast heel erg bedankt!

Rob van der Werf, *penningmeester*

Van de bestuurstafel

Doordat we met vier bestuursleden naar de Besturendag in Waalwijk gingen op maandag 5 februari hadden we onze vergadering verzet naar de dinsdag. Wel wat dicht op de ALV op donderdag, maar Waalwijk wilden wij zeker niet missen. Een aantal maanden hebben wij de fuserende PCOB bestookt met vragen. De antwoorden daarop waren door de snelheid waarmee de fusie gereed moest zijn onduidelijk. Wij maakten ons zorgen over onze spaargelden en over de financiële middelen die wij nodig denken te hebben om onze activiteiten te kunnen voortzetten.

De Besturendag gaf ons veel antwoorden. Gelukkig. De nieuwe directeur, mevrouw Anneke Sipkens was vol vertrouwen dat zij de juiste route volgde en kon op veel van onze vragen afdoende antwoord geven. Wij hebben er vertrouwen in dat zij de juiste persoon op de goede plaats is. Onze identiteit "die als basis de Bijbel heeft" blijkt geborgd en is opgenomen in de nieuwe statuten. Een heikel punt: de contributie is uiteraard

aan bod geweest. Er zal vermoedelijk een wijziging komen in de betalingswijze en ook de hoogte van de contributie. Hoe? Daar wordt op dit moment nog druk over nagedacht.

Een belangrijke vraag van ons bestuur was ook, hoe wordt omgegaan met de gelden die wij als afdeling gespaard hebben. Daar was het antwoord duidelijk, deze blijven in ons bezit en ter beschikking van onze afdeling. Verder werden er nog een aantal punten vermeld, zoals de website die wordt vernieuwd en het aantal magazines dat wordt teruggebracht naar acht.

In onze verdere vergadering bereidden wij de ALV op 8 februari voor. En natuurlijk was er aandacht voor het afscheid van Matty. Werkzaamheden en aandachtspunten werden genotuleerd.

Piet heeft weer mooie plannen voor dit jaar, dus we gaan ervoor.

Mich van Wasbeek, *secretaris*

Verschijsning Nieuwsbrief

Zoals vermeld wordt het aantal nummers van de nieuwsbrief teruggebracht naar acht. Onze afdeling blijft de nieuwsbrief en magazines aan het begin van de maand verspreiden om onze bezorgers niet extra te belasten. We blijven dit 10 keer per jaar doen. Dit betekent dat u twee keer een nieuwsbrief krijgt die niet wordt vergezeld door een magazine.

Ontmoetingsmiddag en A.L.V. op 8 februari 2024.

We begonnen deze middag met de Algemene Leden Vergadering. Marianne opende de middag met een gedicht van Jildou Bakker. Hierna volgden de punten die al eerder waren aangegeven. Onder andere een kleine toelichting over de fusie van ANBO-PCOB waarbij nog wel wat losse eindjes zijn, maar dat zal komend jaar vast allemaal wel helderder worden. Hierna een woord van dank met goed gevonden presentjes richting Matty Dekkers die nu afscheid nam van het bestuur. Zelf had Matty ook nog een dankwoord geschreven.

Na de pauze een lezing van Piet Guis over PUM. Piet heeft zelf tijdens zijn werk in de weg- en waterbouw gewerkt. PUM is een soort van uitzendbureau op vrijwillige basis voor gepensioneerde managers tot maximaal 72 jaar met een expertise op gebied van o.a. zorg, onderwijs, en bouw. PUM wordt voornamelijk gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bestaat sinds 1978. Momenteel “werken” er 1600 vrijwilligers. Men probeert midden en klein bedrijven in Zuid Amerika, Afrika, Midden Oosten, Azië nieuwe impulsen te geven. Bedrijven worden o/a. geholpen om een groter, stabiel bedrijf te worden waardoor er meer banen komen in de regio en armoede wordt bestreden.

Drie weken lang wordt een bedrijf op locatie bekeken door een van de experts. Hierna wordt een plan/voorstel gemaakt en indien akkoord gestart. Begeleiding gaat daarna grotendeels online vanuit Nederland door de expert die de hulpvraag op zich genomen heeft. Voertaal is meestal Engels maar kan ook in de taal van het land zijn. Ik kende PUM niet, nu ik hier wel over gehoord vind ik het een goed initiatief.

Piet riep ook iedereen op zich te melden bij hem als men zelf een keer een lezing wil houden over een hobby, (vroeger) werk, en interesse.

Jannet Bos

Afscheid van een bijzonder bestuurslid:

Matty Dekker-Kloosterman

Op 8 februari was het dan zover. Na officieel 10 jaar verliet Matty ons PCOB-bestuur. Een jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was, want Matty is langer aangebleven om tijdelijk het voorzitterschap op zich te nemen. En eigenlijk was Matty vóór die 10 jaar ook al erg actief.



Matty was voor ons wat je noemt een “gouden” kracht. Ze was elke dag wel met de PCOB bezig, zo vertelde ze eens.

Matty was er vrijwel altijd. Zij is een enorme verbinder en immer mild in haar oordeel. Attent, creatief, alert en letterlijk bij de tijd. Ze heeft de gave van het woord en wist leuke stukjes uit haar pen te toveren voor de nieuwsbrief. Daarbij was Matty ook van de punten en de komma’s. Geen taalfouten in de nieuwsbrief! En het lukte haar lange tijd om altijd weer sprekers en onderwerpen te vinden voor de middagen.

Zij onderhield contacten met bijna alle geledingen van onze PCOB, was ook vaak zelf deelnemer en regelde tussendoor ook nog de catering. Ja wat deed Matty eigenlijk niet. Wij zullen haar in ons bestuur dan ook enorm gaan missen. En hoewel we haar al hebben bedankt op 8 februari, willen we dat hier nogmaals herhalen. Matty, dank je wel voor al het werk dat je tijdens je bestuursperiode voor de PCOB verzet hebt.

En stilletjes hopen we natuurlijk Matty dat jij als lid nog af en toe een bijdrage wil leveren. Maar dat zal best wel eens gebeuren want inmiddels kennen we Matty wel zo goed om te weten dat zij als “bezige bij” zeker rond zal blijven zoemen!

Namens het bestuur, *Marianne Los*

Lezing over Rome door Hans van Reeven, op 14 maart

Hans van Reeven is 40 jaar docent geschiedenis geweest aan het Willem van Oranje College, een middelgrote Protestants-Christelijke scholengemeenschap in Waalwijk. Ieder jaar ging hij met drie collega's en een groep van zo'n 30 leerlingen naar de 'Eeuwige Stad'.

“Op een warme dag begin juli liep ik met een paar leerlingen in mijn kielzog over het indrukwekkende Forum Romanum, het grote centrale plein uit de Oudheid. Op een gegeven moment zag ik dat er een aantal oude Romeinse munten waren gevonden. Ze lagen keurig netjes op een rij uitgesteld bij een hek. Je kon er niet bij, maar ik had even heel graag de tijd gehad om ze beter te kunnen bestuderen. Die tijd was er niet, we moesten door. Ik moest de leerlingen nog meer van het Forum laten zien. Maar op dat moment bedacht ik mij: als ik met pensioen ben ga ik terug en neem ik de tijd”.

Dat is er dus vorig jaar van gekomen! Met zijn vrouw heeft hij een maand in Rome 'gewoond'. Heel graag vertelt hij u aan de hand van eigengemaakte foto's wat hij heeft gezien, ontdekt en beleefd in deze uitermate boeiende stad.

Wij hopen op veel interesse voor deze interessante ledenmiddag!

Piet Guis

**Kopij voor de Nieuwsbrief van april 2024
inleveren vóór 15 maart bij m.van.wasbeek@kpnmail.nl**

Ontmoetingsmiddagen

Elke 2^e donderdag van de maand, behalve in de maanden juni, juli en augustus, is er een ontmoetingsmiddag van 14.00 – 16.00 uur in de Beuk aan de Rulstraat. Vanaf 13.45 uur kunt u al terecht voor een kopje koffie of thee.

- | | |
|-----------------|--|
| 14 maart | Lezing over architectuur in Rome
<i>door de heer Hans van Reeven</i> |
| 11 april | Omgaan met medicijnen
<i>door mevrouw Marion de Zwart,
apotheker Amphia Oosterhout</i> |
| 16 mei | Marie van de Middelhaai
<i>Wonen in Vlèèmen en Brabantse liedjes</i> |

Hallo allemaal, onderstaand liedje hoorde ik onlangs. Ik kende het en denk dat dat voor meer mensen bekend is al is het wel al heel wat jaartjes oud. Blijft een thema wat steeds weer terug komt. Zo op het oog vrolijk en lente maar er zit duidelijk een diepere gedachte achter.

Jannet Bos

De Krokus en de Hyacint van Dorus (Tom Manders)

Een gele Krokus en een witte Hyacint
Stonden te vrijen op een plekkie uit de wind
Ze waren gelukkig, zo blij als een kind
Hij zoende die Krokus, en zij die witte Hyacint

Hij wilde haar trouwen, die witte Hyacint
En ging naar haar vader, voor de hand van dat kind
Pa wilde niet weten, dat zijn kind werd bemind
En hij sloeg zijn Krokus, zijn bloedeigen kind

En vader zei: Daar kan niks van komen, weet waar je aan begint
Want de kleur van een Krokus is heel anders als van een Hyacint
Dat wordt niks anders als ellende, waar je je ook bevindt
Maar alle geliefden, slaan die raad in de wind

Ze trouwden heel stiekem, en ze kregen een kind
Dat leek op een Krokus en op een Hyacint
En alle bollen negeerden de familie Hyacint
Hu, maar ach, die hadden daar geen oog voor, want je weet, liefde maakt blind

Toen, toen kwam er een expositie, van Narcis tot Hyacint
Ons echtpaar dat schreef gelijk in en natuurlijk ook voor hun kind.
En dat kreeg nou als beloning een krans met een lint
Vanwege zijn stamboom en zijn originele tint.

Bron: De Roon, A. (n.d.). *De Crocus en de Hyacint – Dorus* |
Adri de Roon. <http://adrieroon.nl/de-crocus-en-de-hyacint-dorus/>

Nordic-Walking

We starten elke vrijdag om 14.00 uur bij:
Brasserie Woods, Veekestraat 19, Oosterhout.
Inlichtingen: Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98

Klaverjassen

De Klaverjasclub speelt elke vrijdagavond in VCO, Houtduifstraat 2a.
Inlichtingen: Ans de Vos, tel.nr. 06-45 43 63 76

Eetclub

Incidenteel gaan we met elkaar uit eten in de omgeving van Oosterhout
Inlichtingen en opgave aan: Josina Blommers, tel.nr. 0162-42 27 98

Leeskringen

De PCOB heeft twee boekbesprekingsclubs. Leeskring 1 komt iedere eerste maandag van de maand bij elkaar in Theek5. Leeskring 2 komt iedere tweede maandag bij elkaar in gebouw de Beuk.
Inlichtingen: *Leeskring 1*: Gerda Kersbergen, tel.nr. 0162-46 77 50,
Leeskring 2: Erna Tekke, tel.nr. 0162 - 45 98 13

Fietsen

Er wordt elke week op woensdagmiddag gefietst. Vertrek om 13.45 uur vanaf het Hertenkamp aan de Slotlaan.
Inlichtingen: Jan en Josina Blommers, tel.nr. 0162 - 42 27 98

Jeu de Boules

Iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur op de jeu de boules baan bij Oudenhove. Inlichtingen: Ditie Spleet, tel.nr. 0162 – 43 39 93.

Biljarten

Iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.
Inlichtingen: Piet Guis, tel.nr. 06 - 53 60 70 23

Creatieve ochtend

Om de veertien dagen; op de tweede en de vierde dinsdagmorgen van de maand. Inlichtingen: Josina Blommers tel.nr. 0162 – 42 27 98 en Jenny Visser tel.nr. 0162 – 43 18 72

Lief en leed

De vrijwilligers van de groep “Lief en leed” bezoeken leden, met een bloemetje of fruit bij een feestje of bij ziekte. Coördinator van deze groep is Greet van Wasbeek tel.nr. 0162 - 69 27 58. Mensen die bezoek wensen of weten dat iemand ziek is, kunnen dit bij haar melden.

Voorzitter

Marianne Los
Tel. 0162-43 73 88
Email: *mariannelos@planet.nl*

Secretaris

Mich van Wasbeek
Slijperijhof 24
4902 DJ Oosterhout
Tel. 0162-69 27 58
Email: *m.van.wasbeek@kpnmail.nl*

Penningmeester

Rob van der Werf
Tel. 0162-85 65 00
Email: *robvderwerf@outlook.com*

Bankrekening:

NL22RABO 013 95 80 719
t.g.v. PCOB afd. Oosterhout

Bestuursleden:

Ad Schiedon
Tel. 06-50682968
Email: *a.schiedon@ziggo.nl*

Piet Guis
Tel. 06-53 60 70 23
Email: *p.guis239@gmail.com*

Website van onze afdeling:
pcob.pgoosterhout.nl

Cliënt ondersteuning:

Bert Schuur
Email: *bert.schuur@gmail.com*
Tel. 0162-46 02 12 / 06-48 58 13 01

Lay-out nieuwsbrief:

Mich van Wasbeek

Contributie:**PCOB afd. Oosterhout**

€ 47,- voor leefverbanders
€ 30,- voor alleengaanden

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 30 november bij onze secretaris binnen te zijn



