

November 2024

afd. Oosterhout NB

Symbolisch

Rond eind oktober dit jaar was het 80 jaar geleden dat Oosterhout, Dorst, Oosteind en Den Hout werden bevrijd van de Duitse overheersing.

80 jaar alweer. Ik kan me nog goed voor de geest halen dat ik onderweg naar mijn werk naar Omroep Brabant luisterde en hoorde over festiviteiten rondom 50 jaar bevrijding. De tijd gaat snel. Wij woonden toen een paar jaar in Oosterhout en voor mijn gevoel klopte het niet om in oktober te gedenken.

Afkomstig uit het westen van het land, hebben we een andere voorgeschiedenis en was dit pas aan de orde op 4 mei van het volgende jaar. Maar het klopt natuurlijk wel. Het zuiden van Nederland was eerder bevrijd dan het noorden. Ik herinner me dat we op school leerden dat het zuiden maar goed af was destijds. Inmiddels weet ik beter. Het was daar beslist geen feest kort na de bevrijding. Zo las ik dat in Oosterhout in die tijd, meer slachtoffers vielen dan gedurende de hele oorlog. Het was kommer en kwel met ongelukken door achtergebleven munitie, (vergisings)beschietingen en extreme voedselschaarste.



Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we nu in vrede leven in dit land. Er is dan ook zeker reden om stil te staan bij deze 80 jaar. In Oosterhout zijn verschillende activiteiten in het kader van het project “80 jaar leven in vrijheid”. U heeft er misschien over gelezen. Zo heeft een groep creatieve dames bedacht om een activiteit te organiseren op 2 november bij de nieuwe “Koningsbrug” bij de Zwaaiikom. Rondom deze datum werd 80 jaar geleden hevig gevochten bij het Markkanaal, vooral bij Vrachelen en Ter Aalst. De dames streven ernaar om de brug op die dag te versieren met 1500 gehaakte klapprozen en hebben iedereen opgeroepen om mee te doen. Mits je kunt haken natuurlijk. De klapproos staat voor troost, respect en herinnering. Oorspronkelijk als symbool na de eerste wereldoorlog, omdat de bloemen na afloop van de

strijd uitbundig bloeiden op de slagvelden van Vlaanderen, maar inmiddels ook vaak toegepast bij andere herdenkingen. De blaadjes zijn rood als het bloed van de slachtoffers, het binnenste is zwart, kleur van rouw. In het hart van de bloem is ook een kruisvorm te zien, christelijk symbool van het lijden. Kortom een betekenisvol symbool. We kunnen er dan ook trots op zijn dat ook onze PCOB een bijdrage heeft geleverd voor 2 november. De dames van de creacub hebben met elkaar 120 exemplaren gehaakt, een hele prestatie! Dat is nu zo mooi aan onze PCOB. We zijn er voor de gezelligheid maar we willen ook aandacht en zorg hebben voor de wereld om ons heen. Ook al zijn het maar eenvoudige dingen, alles en iedereen doet ertoe. Laten we hopen dat we dat nog lang in vrede vol kunnen houden.

Hartelijke groeten, *Marianne Los*, voorzitter

Van de bestuursafel

De bestuursvergadering van 7 oktober is niet doorgestaan. Door omstandigheden was meer dan de helft van de bestuursleden afwezig. Er is wel intensief digitaal contact geweest.

Gemaakte afspraken:

Na de bestuursvergadering van 11 november nodigt het bestuur de coördinatoren uit van de verschillende activiteiten. Dit doen we uit belangstelling en ook om met elkaar eventuele knelpunten te bespreken en op te lossen.

Na de lezing van 14 november worden de vrijwilligers uitgenodigd om hen namens onze afdeling te bedanken voor hun inzet. Erna, Marianne en Alie Guis zorgen voor de catering.

De “kerstgroep” is voor de eerste keer bij elkaar geweest. Zij gaan de kerstviering van 2024 organiseren.

Als bestuur maken we ons zorgen over de uitwerking van de fusie tussen ANBO en PCOB. We vragen ons af in hoeverre de lokale afdelingen hun zelfstandigheid gaan behouden. Daarnaast maken we ons zorgen over de financiën. Er is nog veel onduidelijk en het cultuurverschil tussen ANBO en PCOB wordt steeds zichtbaarder. We wachten het af en proberen via het provinciale platform onze stem te laten horen.

De ledenmiddagen van 2025 zijn tot de zomer grotendeels ingevuld. De aanvangstijd van de ledenmiddag in april is gewijzigd naar 11:00 uur. Aan de bijeenkomst wordt een paaslunch gekoppeld. Tijdens de ledenbijeenkomst van 10 oktober bleek bij navraag dat niemand bezwaar had tegen deze wijziging. Er waren enthousiaste reacties.

Marianne Los

Komende ledenmiddagen

Op **14 november** houdt Jan ter Haar een presentatie met als thema: "De zeevaart toen en nu". Het belooft een zeer gevarieerde en interessante middag te worden. Deze middag zal worden afgesloten met onze vrijwilligers onder het genot van een hapje en drankje als dank voor hun bijdrage van het afgelopen jaar.

Op **12 december** houden we onze Adventsmiddag. Na de positieve en enthousiaste bevindingen van vorig jaar, zal de voorbereidingsgroep weer een mooi en gevarieerd programma gaan maken, waarbij zeker oog zal zijn voor verbeteringen en aanpassingen.

De voorbereidingsgroep is al eenmaal bijeen geweest, maar u kunt nog steeds suggesties aangeven.

Op **9 januari 2025** wensen we elkaar een Goed Nieuwjaar en zal Henk Tulp een presentatie houden over Fotografie in al zijn vormen. Later zullen we hier verder op ingaan.

Op **10 april 2025** zal Lenie van der Meij bij ons een presentatie houden en concertje geven respectievelijk over en op de harp. We zijn heel blij met de enthousiaste reactie van de aanwezigen tijdens de laatste ledenmiddag, waarbij nagenoeg unaniem akkoord werd gegeven om deze ledenmiddag al om 11.00 uur te laten beginnen, vanwege het feit dat Lenie tot uiterlijk 14 uur bij ons kan zijn. Paasgedachte zal mede centraal staan waarbij we met elkaar een bescheiden "paaslunch" zullen gebruiken. Nadere informatie volgt nog uiteraard.

Met groet, *Piet Guis*

Verslag bijeenkomst 10 oktober 2024

De middag werd om 14 uur geopend door Marianne.

Zij herinnerde ons aan de provinciale ledenbijeenkomst op 4 november in Waalwijk van ANBO-PCOB. Alle leden zijn welkom. Info bij Mich of Marianne.

Daarna las zij naar aanleiding van de viering van 80 jaar vrijheid in Oosterhout het gedicht "Vrijheid" van Jan Terlouw voor.

Hierna volgde een lezing over de Koloniën van Weldadigheid door Johan de Vroom. Hij is gepensioneerd verkeerskundige en woont in Putten met zijn vrouw. Hij heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Johan heeft samen met iemand onderzoek gedaan naar de koloniën voor hij deze lezing maakte.

De koloniën zijn opgericht om de armoede te bestrijden die in Nederland heerste na het vertrek van Napoleon. Zo kregen mensen een kans in de maatschappij. Een bijkomend belang was het ontginnen van het land.

Bedenker was (in samenspraak met de vorst en de elite) Johannes van den Bosch, een vooraanstaand man. Hij stichtte eerst een proefkolonie.

Er kwamen uiteindelijk 7 koloniën; 5 in het huidige Nederland en 2 in het huidige België. In Nederland in Drenthe en Overijssel. Destijds hoorde België bij Nederland. Men kreeg als gezin op afbetaling in de vrije koloniën een stukje land en een ingericht huisje. Aanvankelijk waren de koloniën vrij, later ontstonden ook onvrije koloniën. Deze onvrije koloniën waren eigenlijk gewoon een gevangenis. Hier zaten vooral landlopers, dronkaards en criminelen. Als je je niet netjes gedroeg in een vrije kolonie, bestond de kans om naar een onvrije te worden overgeplaatst. In alle koloniën was het verplicht om vanaf 6 jaar onderwijs te volgen, je te verzekeren tegen ziektekosten (1 cent per dag), en naar de kerk te gaan. Was je protestant, dan ging je naar de protestantse kerk. Was je wat anders, dan ging je naar de katholieke kerk. Ging je niet naar de kerk dan kreeg je een boete van 2 stuivers per keer. Schoolgebouwen werden als kerk gebruikt.

In de kolonie kon je ook betaald worden voor arbeid. Dat was altijd in de munteenheid van de kolonie. Dit om aankoop van drank elders en dronkenschap te voorkomen. De koloniemunt was alleen geldig binnen de muren van de kolonie. Alles wat binnen de kolonie werd geproduceerd was voor eigen gebruik. Meubels, rotanproducten, tuinbouwopbrengst, manden, bakstenen, hout etc. Soms vielen oogsten tegen, dan weer was er overvloed. Daar ging men creatief mee om. Er werd dan bijvoorbeeld brood gebakken van aardappels als er daar veel van waren. Heel veel Nederlanders hebben voorouders die in een van de koloniën hebben gewoond. Voor wie het interessant vindt <https://www.kolonien-vanweldadigheid.eu/zoek-je-voorouders>

Wij kregen heel veel interessante informatie. Veel meer dan bovenstaand. Als tips kregen we nog wat titels van boeken mee:

De Vondeling van Veenhuizen van Patricia Snel

Het Pauperparadijs van Suzanna Jansen. Dit wordt zo nu en dan uitgevoerd als toneelstuk.

Piet attendeerde nog op de Maatschappij van Welstand die onlangs 200 jaar bestond. Oppericht door en voor protestanten in katholiek gebied. Zij steunen nog steeds verschillende projecten.

Na de pauze deed Piet nog wat mededelingen over de komende middagen. 10 april noemde hij als laatste. De vraag was of men in kon stemmen met een eerdere aanvang in verband met de beschikbaarheid van de spreker en koppeling aan een lunch. Daar had niemand bezwaar tegen.

Aardappelbrood

Omdat er vanwege overschotten vrij veel aardappelbrood gegeten werd in de koloniën van weldadigheid heb ik gezocht naar het recept. In de koloniën werd met gerst gebakken. Dat heb ik niet kunnen vinden maar onderstaand recept komt vrij dicht bij wat er in de koloniën gebakken werd naar ik heb begrepen. De een vond het lekker en de ander vond het niks, (zoals met zoveel dingen)

Wat heb je nodig

- 200 gram gekookte aardappel
- 200 gram rauwe aardappel
- 200 gram tarwebloem
- 3 tl bakpoeder
- 1 tl zout
- 30 gram gesmolten boter
- 75 ml melk

BEREIDINGSWIJZE VAN DIT RECEPT

Zo bak je een aardappelbrood:

- Verwarm de oven voor op 180 graden.
- Rasp de rauwe aardappel, hoe fijner je hem raspt des te fijner de structuur van het brood.
- Stamp de gekookte aardappels met een pureestamper fijn.
- Meng de bloem, het zout en de bakpoeder door elkaar in een kom en zet aan de kant.
- Meng in een andere kom de rauwe aardappel met de aardappelpuree.
- Roer hier vervolgens de bloem door dan de boter en als laatste de melk.
- Vorm het geheel nu als een bol en leg deze op een met bakpapier beklede bakplaat.
- Knip met een schaar of snijd met een scherp mes een kruis in de bovenkant en strooi er een klein beetje bloem over.
- Plaats het aardappelbrood in de voorverwarmde oven en bak af in 45 minuten.



Jannet Bos-de Mik

Wat op uw weg komt (oude wijsheid)

Ofschoon de tsaar van Rusland alles had wat hij maar wou en wilde wist hij niet waarvoor hij leefde.

Drie vragen kwelden hem:

“Wat moet ik doen om Gods wil te volbrengen, met wie en wanneer?”

Na vele geleerden geraadpleegd te hebben sprak hij een boer aan die op zijn akker aan het ploegen was. Deze keek echter nauwelijks op en ging door met zijn werk.

Dat ergerde de tsaar zeer: “Weet je wel wie tegen je spreekt?” riep hij naar de boer “Ik ben de tsaar van alle Russen!”

Maar de boer ploegde verder.

Plotseling kwam er een zwaargewonde soldaat het veld op, hij wankelde en viel vlak voor de ploeg neer.

Toen zei de boer tegen de tsaar: “Help me om deze gewonde man naar mijn huis te dragen.” “Dat zal ik doen” zei de tsaar, “als je me eerst antwoord geeft op mijn vragen” “Straks”, zei de boer en samen brachten ze de man naar de boerderij.

“Nu kunt u naar huis”, zei de boer “want al uw vragen zijn beantwoord”.

U moet doen wat op uw weg komt, samen met degenen die u daar aantreft en op het moment dat het zich voordoet”.

Ontmoetingsmiddagen

Elke 2^e donderdag van de maand, behalve in de maanden juni, juli en augustus, is er een ontmoetingsmiddag van 14.00 – 16.00 uur in de Beuk aan de Rulstraat. Vanaf 13.45 uur kunt u al terecht voor een kopje koffie of thee.

14 november

Zeevaart en alles wat erbij hoort

De heer Jan ter Haar

12 december

PCOB Adventsmiddag

9 januari

Fotografie in al zijn vormen

De heer Henk Tulp

Nordic Walking

We starten elke vrijdag om 14.00 uur bij:
Brasserie Woods, Veekestraat 19, Oosterhout.
Inlichtingen: Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98

Klaverjassen

De Klaverjasclub speelt elke vrijdagavond in VCO, Houtduifstraat 2a.
Inlichtingen: Ans de Vos, tel.nr. 06-45 43 63 76

Eetclub

Incidenteel gaan we met elkaar uit eten in de omgeving van Oosterhout
Inlichtingen en opgave aan: Josina Blommers, tel.nr. 0162-42 27 98

Leeskringen

De PCOB heeft twee boekbesprekingsclubs. Leeskring 1 komt iedere eerste maandag van de maand bij elkaar in Theek5. Leeskring 2 komt iedere tweede maandag bij elkaar in gebouw de Beuk.

Inlichtingen: *Leeskring 1*: Gerda Kersbergen, tel.nr. 0162-46 77 50,
Leeskring 2: Erna Tekke, tel.nr. 0162 - 45 98 13

Fietsen

Er wordt elke week op woensdagmiddag gefietst. Vertrek om 13.45 uur vanaf het Hertenkamp aan de Slotlaan.

Inlichtingen: Jan en Josina Blommers, tel.nr. 0162 - 42 27 98

Jeu de Boules

Iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur op de jeu de boules baan bij Oudenhove. Inlichtingen: Ditie Spleet, tel.nr. 0162 – 43 39 93.

Biljarten

Iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.
Inlichtingen: Piet Guis, tel.nr. 06 - 53 60 70 23

Creatieve ochtend

Om de veertien dagen; op de tweede en de vierde dinsdagmorgen van de maand. Inlichtingen: Josina Blommers tel.nr. 0162 – 42 27 98 en Jenny Visser tel.nr. 0162 – 43 18 72

Lief en leed

De vrijwilligers van de groep “Lief en leed” bezoeken leden, met een bloemetje of fruit bij een feestje of bij ziekte. Coördinator van deze groep is Greet van Wasbeek tel.nr. 0162 - 69 27 58. Mensen die bezoek wensen of weten dat iemand ziek is, kunnen dit bij haar melden.

Voorzitter

Marianne Los
Tel. 0162-43 73 88
Email: *marianneos@planet.nl*

Secretaris

Mich van Wasbeek
Slijperijhof 24
4902 DJ Oosterhout
Tel. 0162-69 27 58
Email: *m.van.wasbeek@kpnmail.nl*

Penningmeester

Rob van der Werf
Tel.0162-85 65 00
Email: *robvderwerf@outlook.com*

Bankrekening:

NL22RABO 013 95 80 719
t.g.v. PCOB afd. Oosterhout

Bestuursleden:

Ad Schiedon
Tel. 06-50682968
Email: *a.schiedon@ziggo.nl*

Piet Guis
Tel. 06-53 60 70 23
Email: *p.guis239@gmail.com*

Erna Tekke – Hokke
Tel. 0162-45 98 13
Email: *elp.tekke@ziggo.nl*

Website van onze afdeling:
pcob.pgoosterhout.nl

Cliënt ondersteuning:

Bert Schuur
Email: *bert.schuur@gmail.com*
Tel. 0162-46 02 12 / 06-48 58 13 01

Lay-out nieuwsbrief:

Mich van Wasbeek

Contributie:

PCOB afd. Oosterhout

€ 47,-- voor leefverbanders

€ 30,-- voor alleengaanden

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 30 november bij onze secretaris binnen te zijn



