

**Oktober 2024**

afd. Oosterhout NB

## ***Bijna***

Kent u het televisieprogramma “We zijn er bijna”? Het is een van de weinige televisieprogramma’s waar ik graag naar kijk. Misschien kijkt u ook wel want het programma schijnt erg populair te zijn en heeft hoge kijkcijfers.

Voor degenen onder u die het programma niet kennen; een filmploeg reist mee met een groepsreis van zo’n 40 (ruim) vijftig-plussers. Zij reizen met hun eigen camper of caravan gedurende 5 weken door een deel van Europa. De reis is best wel avontuurlijk. Als kijker krijg je een beeld van de plaatsen die bezocht worden, het reilen en zeilen op de camping en onderweg. Presentatrice Martine van Os reist mee, brengt verslag uit en gaat met diverse deelnemers in gesprek.



Eigenlijk gebeurt er nooit zoveel spannends maar toch vind ik het leuk om naar te kijken. Wat is er nu zo leuk aan? Ik denk in de eerste plaats het gewone. Je ziet mensen heel herkenbare dingen doen, die jezelf misschien ook wel of juist niet doet. Daarnaast zie je dat er al in korte tijd een groepsgevoel ontstaat, waarbij mensen elkaar helpen en zich aan elkaar optrekken. En tijdens de gesprekken die Martine van Os met een aantal mensen heeft, hoor je soms indrukwekkende levensverhalen. Tot slot krijg je een leuk beeld van een deel van Europa.

Wat ik vooral mooi vind om te zien, is hoeveel veerkracht sommige mensen hebben. Ondanks dat ze misschien niet zo’n goede gezondheid hebben, op leeftijd zijn of een groot verlies hebben geleden, gaan ze toch op reis en maken er iets van. Hierbij vinden ze veelal ook steun in de groep en aan datgene wat ze beleven. En dat gaat vaak allemaal niet zo diep, maar dat hoeft ook niet. Dat is in het dagelijkse leven toch ook

zo? Iedereen maakt het een en ander mee in zijn of haar leven. Het is fijn als je het er soms over kunt hebben. En dan kun je veel steun hebben van anderen om je heen. Maar het is ook goed om over te gaan tot de orde van de dag en te proberen er iets van te maken. Gewoon genieten van de mooie dingen om je heen die er wel zijn, jezelf niet afzonderen en proberen mee te doen. Wat mij betreft klopt het dat je voor een beetje feest ook zelf de slingers op moet hangen.

Tot slot vind ik ook de titel symbolisch. We zijn er bijna, bijna thuis. Is dat ook niet symbolisch voor onze generatie? We zijn al een heel eind op weg op onze levensreis op deze aarde. We mogen uitgaan van een geweldige Thuiskomst. Maar hopelijk duurt de reis nog een tijdje. Laten we daar vooral van genieten.

Hartelijke groeten Marianne Los, *voorzitter*

### ***Van de bestuurstafel***

Op 9 september kwam het bestuur weer bij elkaar bij de start van het nieuwe seizoen. Er zijn in juli/augustus geen vergaderingen bijgewoond. Wel heeft het bestuur van gedachte gewisseld over het wel of niet aanwezig zijn bij de vergaderingen van het Provinciaal Platform. De uitkomst daarvan was dat het toch nuttig is om daarbij aanwezig te zijn omdat daar verenigingsnieuws uit de eerste hand gehoord wordt.

De financiën zien er redelijk goed uit. Het begrootte tekort over 2024 zal beduidend lager uitvallen. Dit komt omdat we een aantal sprekers hebben gehad die tegen een vriendenprijsje hun presentatie deden.

De contributie die door de ANBO/PCOB voor 2025 uitgerold zou worden is doorgeschoven naar 2026. Voor ons een moment om te bezinnen hoe wij in de positieve cijfers kunnen blijven.

Het contact met ANBO leden in Oosterhout houdt ons ook bezig. We vragen het bondsbureau hoe zij ons daarbij behulpzaam kunnen zijn. Daarnaast bekijken we de mogelijkheid om dit via de plaatselijke pers aan te zwengelen.

Alle activiteiten zijn weer opgestart. Het busreisje naar Oudenbosch was heel succesvol en de MuseumPlusBus gaat ook door.

Marianne en Rob waren in september aftredend maar hebben aangegeven dat zij nog een termijn doorgaan.

Op 16 september kwam het bestuur in een extra vergadering bij elkaar om over een nieuwe HUBA (belastinginvullers) regeling te overleggen en om over een bijzondere ontmoetingsmiddag/ochtend te praten.

Mich van Wasbeek, *secretaris*

## ***Ontmoetingsmiddag 10 oktober***

De uitgebreide informatie over de presentatie: “De Koloniën van Weldadigheid” door de heer Johan de Vroom, kunt u lezen in de nieuwsbrief van september.

## ***Bijeenkomst ANBO-PCOB op 4 november***

Op **maandag 4 november 2024** wordt door het platform PCOB Noord-Brabant een provinciale dag georganiseerd voor alle PCOB en ANBO leden in de provincie. Doel van de bijeenkomst is om elkaar te ontmoeten en kennis te maken. Zo kunnen we contacten leggen en elkaar inspireren. Samen zijn we sterk. Er wordt u een informatief en tevens ontspannend programma aangeboden. Deelname aan de dag is gratis, evenals de consumpties en lunch.

### ***Locatie:***

**Kerk aan de Haven, Grotestraat 121, 5141 JP Waalwijk.**

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:

9.30 uur Inloop. 10.00 uur Presentatie door mevrouw Anneke Sipkens, directeur-bestuurder ANBO-PCOB.

11.00 uur Pauze. 11.15 uur Seniorencoalitie, de heer Ger Deleij, vertegenwoordiger seniorencoalitie, geeft inzicht in de belangenbehartiging van ANBO-PCOB.

12.30 uur Lunch. 13.30 uur Middagprogramma met een optreden van Wim Daniels, schrijver, taalkundige, cabaretier en tv-presentator.

15.30 uur Afsluiting.

U kunt zich tot 25/10 opgeven voor deze dag bij Mich van Wasbeek [m.van.wasbeek@kpnmail.nl](mailto:m.van.wasbeek@kpnmail.nl) of bij Marianne Los [mariannelos@planet.nl](mailto:mariannelos@planet.nl).

*Marianne Los*

## ***MuseumPlusBus naar Den Haag***

Op vrijdag 1 november a.s. gaan we opnieuw met de bus op stap. Nu met de MuseumPlusBus naar het grote kunstmuseum in Den Haag! Momenteel (16 september) hebben zich 37 personen aangemeld, waarvan circa de helft tevens heeft betaald voor de lunch. Er kunnen maximaal 45 personen met de bus mee, vooral die personen die minder valide zijn en een rolstoel of rollator moeten gebruiken. De MuseumPlusBus is gratis en wordt gesponsord door “vriendenloterij”, dat in tegenstelling tot de lunch. U kunt u vrijwillig aanmelden voor de lunch door € 12,- over te maken aan onze penningmeester (NL22RABO0139580719). Wanneer u zich wel opgeeft en niet betaalt, is duidelijk dat u geen gebruik van de

gezamenlijke lunch wenst te maken. De bus vertrekt op vrijdag 1 november om 09.00 uur vanaf het Slotjesveld en zal om circa 17.15 uur u daar weer afzetten. U kunt dus nog inschrijven zolang we niet aan het maximum aantal van 45 deelnemers zijn

Groet, Piet Guis p.guis239@gmail.com; 0653607023

### ***Verlag busreisje Oudenbosch***

Op 12 september hebben 42 PCOB leden een zeer geslaagd busreisje gehad naar Oudenbosch. De weersvoorspelling was slecht voor die middag, maar het is toch wel en gelukkig een beetje meegevallen.

Nadat onze voorzitter Marianne Los in de bus een openingswoord had gesproken, vertrokken we om ca. 13.00 uur vanaf het Slotjesveld met onze vertrouwde chauffeur Johan.

Meteen bij aankomst gingen de geformeerde groepen uit elkaar: groep A naar de Basiliek en groep B naar het Arboretum. Na ongeveer een uur en het nuttigen van een heerlijke kop koffie/thee in restaurant Tivoli, wisselden de groepen van bezichtigingslocatie. Daarbij moet worden vermeld dat groep A ook nog een binnen alternatief had in de vorm van het bezoeken van het monumentale protestantse kerkje op 5 min. loopafstand: daar werd door de hele groep gebruik van gemaakt. Dit alternatief was georganiseerd vanwege de voor spelde hevige buien in de namiddag.





De bezichtiging van de Basiliiek HH. Agatha en Barbara was heel indrukwekkend, waarbij we uitgebreide uitleg kregen van een gids. De door pastoor Hellemons gestichte basiliiek werd gebouwd vanaf 1865 als kopie van de St. Pieter in Rome. Alle afmetingen van de Basiliiek van Oudenbosch zijn ruim factor 2 kleiner dan van de St. Pieter. De beschilderingen van, vooral de 65 m hoge koepel zijn gemaakt door de plaatselijke schilder Raaijmakers.

Het Arboretum is gelegen achter de voormalige kloosters en sterrenwacht Tivoli. Het is eigenlijk al gesticht na de Elisabethvloed van 1421 op de scheiding van klei- en zandgronden. Het is begonnen als een kloostertuin, maar uitgegroeid tot volwaardig arboretum, waarin ca. 2500 bomen (veel laanbomen) te bewonderen zijn. In het midden een prachtige vijver met theehuisje, hetgeen een bijzondere verstilde sfeer uitstraalt.

Het monumentale protestantse kerkje aan de Fenkelstraat is gesticht begin 1800 als soort waterstaatkerkje. Het orgel van orgelbouwer Knipscheer was een geschenk van een aantal gemeenteleden. De kerk heeft kortgeleden de regionale monumentenprijs gekregen. We kregen een interessante uitleg over het ontstaan en de glas-in-loodkunst die hier werd en wordt toegepast. Naast de kerk is de eeuwenoude pastorie waarin nog het domineesechtpaar Inkelaar-de



Mos woont. Daaraan vast gebouwd is de "pastorije" als ontmoetingsruimte, zoals bij ons "de Beuk".

Precies om 16.30 uur vertrok de bus weer richting Oosterhout, gevuld met zeer enthousiaste PCOB-ers, die te kennen gaven dat zo'n jaarlijks PCOB-uitje er best in mag blijven. Dat is erg stimulerend en daaraan zullen we gaan werken! Onder dank en gevulde pet, namen we in Oosterhout afscheid van chauffeur Johan die ons weer veilig had thuisgebracht.

*Ik hoop tot een volgende keer! Piet Guis*



## **Presentatie “Zeevaart en alles wat erbij hoort” door Jan ter Haar**

Op donderdagmiddag 14 november a.s. zal Jan ter Haar (Oosterhout) een presentatie geven over de zeevaart. Hij introduceert de lezing als volgt:



“Mij werd gevraagd een korte introductie van mijn lezing te schrijven. Een mijns inziens overbodige vraag, want de titel van mijn presentatie, want het wordt een presentatie, is “Zeevaart en alles wat erbij hoort”. Dat kan dus een uitgebreid verhaal worden en aangezien ik zeer uitgebreid kan zijn en u net zoveel vragen mag stellen

als u wilt, moet u rekenen op een lange zit.

Mijn ervaring is dat men weinig van de zeevaart af weet en dus gaf ik uiteindelijk toe om eens een presentatie te geven over de vaart op zee. Over de jaren is de zeevaart veranderd en daar ga ik over vertellen, uiteraard met beelden. Het wordt dus een beetje “vroeger en nu”. Het belooft dus een spannende presentatie te worden met veel interactie! We verwelkomen U allen graag!

*Piet Guis*

## **De Fietsvakantie 2024**

Op maandag 26 augustus was het weer zover. Onze jaarlijkse fietsvakantie ging weer van start op ons bekende adres in Bladel.

Na de koffie bij Josina en Jan vertrokken we richting Bladel via Molenschot, Gilze Rijen en Goirle en dronken we thee bij Wellenseind in Esbeek. Daar waren al de mensen die met de auto's kwamen. Op dinsdag hebben we een rondje Duizel, Vessem, Middelbeers en Lage Mierden gefietst. Woensdag hebben toch weer “*hoog tussen de bomen*” gefietst in België. Vorig jaar was het slecht weer, nu was het 30 graden, dat was wel een groot verschil. Donderdag zijn we weer naar huis gefietst. Nu langs Baarschot, Diessen en langs het kanaal weer terug. In Tilburg hebben we thee gedronken in het Textiel museum. Dat was apart met de fietskleding in het museum!

Als afsluiting zijn we wezen eten bij de Jacobs Hoeve.

Al met al weer een geweldige vakantie met 260 km in de benen.

*Josina en Jan*

**De herfstmarkt** is dit jaar op 12 oktober van 10.00 t/m 16.00 uur. Onze mensen van PGO staan dit jaar weer klaar met rommelmarkt/boeken/brocante spullen. Ook kunnen we weer koffie drinken en eten, dus voelt u zich allen hartelijk welkom en kom naar onze markt.

Er is ook een loterij. De loten kunt u bij mij kopen.

*Josina*

## **Ontmoetingsmiddagen**

Elke 2<sup>e</sup> donderdag van de maand, behalve in de maanden juni, juli en augustus, is er een ontmoetingsmiddag van 14.00 – 16.00 uur in de Beuk aan de Rulstraat. Vanaf 13.45 uur kunt u al terecht voor een kopje koffie of thee.

**10 oktober**                      **Maatschappij van Welstand in Drente**

De heer Johan de Vroome

**14 november**                    **Zeevaart en alles wat erbij hoort**

De heer Jan ter Haar

**12 december**                   **PCOB Adventsmiddag**

## **Activiteiten** (contactpersoon namens het bestuur Piet Guis)

### **Nordic Walking**

We starten elke vrijdag om 14.00 uur bij:

Brasserie Woods, Veekestraat 19, Oosterhout.

Inlichtingen: Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98

### **Klaverjassen**

De Klaverjasclub speelt elke vrijdagavond in VCO, Houtduifstraat 2a.

Inlichtingen: Ans de Vos, tel.nr. 06-45 43 63 76

### **Eetclub**

Incidenteel gaan we met elkaar uit eten in de omgeving van Oosterhout

Inlichtingen en opgave aan: Josina Blommers, tel.nr. 0162-42 27 98

### **Leeskringen**

De PCOB heeft twee boekbesprekingsclubs. Leeskring 1 komt iedere eerste maandag van de maand bij elkaar in Theek5. Leeskring 2 komt iedere tweede maandag bij elkaar in gebouw de Beuk.

Inlichtingen: *Leeskring 1*: Gerda Kersbergen, tel.nr. 0162-46 77 50,

*Leeskring 2*: Erna Tekke, tel.nr. 0162 - 45 98 13

### **Fietsen**

Er wordt elke week op woensdagmiddag gefietst. Vertrek om 13.45 uur vanaf het Hertenkamp aan de Slotlaan.

Inlichtingen: Jan en Josina Blommers, tel.nr. 0162 - 42 27 98

### **Jeu de Boules**

Iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur op de jeu de boules baan bij Oudenhove. Inlichtingen: Ditie Spleet, tel.nr. 0162 – 43 39 93.

### **Biljarten**

Iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.

Inlichtingen: Piet Guis, tel.nr. 06 - 53 60 70 23

### **Creatieve ochtend**

Om de veertien dagen; op de tweede en de vierde dinsdagmorgen van de maand. Inlichtingen: Josina Blommers tel.nr. 0162 – 42 27 98 en Jenny Visser tel.nr. 0162 – 43 18 72

### **Lief en leed**

De vrijwilligers van de groep “Lief en leed” bezoeken leden, met een bloemetje of fruit bij een feestje of bij ziekte. Coördinator van deze groep is Greet van Wasbeek tel.nr. 0162 - 69 27 58. Mensen die bezoek wensen of weten dat iemand ziek is, kunnen dit bij haar melden.



**Voorzitter**

Marianne Los  
Tel. 0162-43 73 88  
Email: *marianneos@planet.nl*

**Secretaris**

Mich van Wasbeek  
Slijperijhof 24  
4902 DJ Oosterhout  
Tel. 0162-69 27 58  
Email: *m.van.wasbeek@kpnmail.nl*

**Penningmeester**

Rob van der Werf  
Tel.0162-85 65 00  
Email: *robvderwerf@outlook.com*

**Bankrekening:**

**NL22RABO 013 95 80 719**  
t.g.v. PCOB afd. Oosterhout

**Bestuursleden:**

Ad Schiedon  
Tel. 06-50682968  
Email: *a.schiedon@ziggo.nl*

Piet Guis  
Tel. 06-53 60 70 23  
Email: *p.guis239@gmail.com*

Erna Tekke – Hokke  
Tel. 0162-45 98 13  
Email: *elp.tekke@ziggo.nl*

**Website van onze afdeling:  
pcob.pgoosterhout.nl****Cliënt ondersteuning:**

Bert Schuur  
Email: *bert.schuur@gmail.com*  
Tel. 0162-46 02 12 / 06-48 58 13 01

**Lay-out nieuwsbrief:**

Mich van Wasbeek

**Contributie:****PCOB afd. Oosterhout**

€ 47,-- voor leefverbanders  
€ 30,-- voor alleengaanden

*Opzeggingen van het lidmaat-  
schap dienen uiterlijk  
30 november bij onze  
secretaris binnen te zijn*









